



Nummer 10

Juni 2004

Årgång 23

Kabel news

– skön läsning på utedasset i sommar

Grattis. Du sitter med ett purfärskt nummer av Kabel News, ett mer välfyllt nummer än något av de nio föregångarna. Det innehåller bäverjakt, träningsläger, helikoptrar, intriger, förseningar, svidande kritik, spyor, radioinslag, finkultur och mycket mer.

Mycket under det här året handlar om klubbens 25-årsjubileum, så även den här tidningen. Under sommaren tänker redaktionen för Kabel News att lägga full kraft på att få fram en jubileumsskrift där vi sammanfattar 25 år av Kabelhistoria. Till det arbetet efterlyses förstås gamla bilder, ideér och även skrivhjälp från drivande kablar under olika tidsperioder.

Samtliga gamla ordförande kommer att tillfrågas om att skriva några rader om sina år vid makten. Dessutom skall förstås de många skickliga skribenter som tillhört föreningen under åren utnyttjas. Långt ifrån alla nedan är tillfrågade, men en grundtanke är att följande personer skulle kunna avhandla följande ämnen:

Johan Rydén – de tunga åren i början av 2000-talet

Erik Jullander – Att spela för Kabel i Mariedal Cup

Peter Magnusson – vets och seriesegern 1984

Peder Westin – grundandet

Christer Lidberg – klubbssymbolen och grundandet av ett B-lag

Hans-Ove Kjörnsberg – träningsläger

Stefan Johansson – de första tio åren

Dessutom skall förstås Björn Dahlbäck och få dra sitt strå till stacken. Dräktvalet är ett ämne någon kommer att få berätta om.

Tanken är även att vi skall ta ut ett tidernas Kabellag. Arbetet med det har redan påbörjats, och i den här tidningen finns 31 heta kandidater. Sätt gärna ihop ditt dreamteam och skicka in till redaktionen. Du är förstås inte låst till de 31 man som presenteras här nedan.

En nyhet i Kabel News är att nämnde Stefan Johansson anlitas som krönikör från vår grannstad i väster, Göteborg. Han presenterar här nedan sitt alla tiders Kabellag.

Huvudsakligen har det här varit en fantastiskt trevlig vårsång, men det har även hänt mindre trevliga saker – och för första gången har vi en in memoriam i Kabel News.

Till sist vill jag tacka alla kablar som gjort 2004 till ett av klubbens bästa år någonsin. Vi har tre lag i seriespel och har gjort fina resultat, men framför allt finns ett stort engagemang, och så har vi riktigt kul ihop. Det märker du inte minst om du inte surfat ut på hemsidan på ett par dagar, för då tar det lång tid att läsa ikapp.

Ordförande

Västkrönikan

De onda, de goda, de bruna

Tidernas lag. Vi älskar listor. De bästa brudarna, de rockigaste låtarna, ditt livs bilköp.

Men vem minns det perfekta, vem gråter vid gravarna till de obefläckade?

Just det. Här saknas det skitiga, det oväntade, infallen, utfallen, kablarna som gjorde en dragning för mycket, så att det blev kontring och 0–7, istället för de mer hanterbara tennissiffrorna, men som vi bara suckade och försvarade: "ja, ja, det var ju i alla fall Tjonte!"

Därför, här kommer undergroundlaget, kablarna vi älskar att hata, och att minnas:

Målvakt:

Ilkka Räsänen, hundra kilo äkta sisu som ibland helt oväntat lyfte till en snygg parabel mot bortre krysset.

Backlinje:

Stefan, d.ä, Johansson, hundratio kilo som inte backade för något, utom en längre rush längs vänsterkanten.

Christer "Fille" Skoglund, här fick det grekiska idealet stoicismen (ungf. "behåll lugnet") ett oväntat brunt ansikte. Den beryktade historien från "Filles" sejour i Mariedal lyder som följer: "Fille" går med sedvanlig beslutsamhet in i närkampen med motståndarlagets anfallare och ljudet av en benpipa som knäcks genljuder över Kransmossen. "Fille" ligger kvar. Lagkamrater rusar fram. Kransmossen håller andan. MIK-backen håller tyst, bara kamraternas flämtande vid åsynen av en utstickande fotbollsstrumpa hörs. Då säger "Fille" lugnt: Grabbar, jag tror benet är av. Say no more.

Christer "Kirurgen" Karlsson-Lidberg (namnbyten är inte riktigt kabelskt, Chrille!), gav väl snarare Kabelidealet om "hellre en fest än...vad som helst" ett ansikte. Given toastmaster/snedsparkare/medmänniska som höll sig till vänstervarv under partyborden och till hörnflaggan vid andnöd. Ofta inackorderad hos Persson efter Tipsextra.

Anders Hallin, högerbacken som målade kärnkraftverket Ringhals, andades in – och sedan ångade på med brytningar som kom att inspirera Glenn Hysén i en tillställning på Wembley 1989. Gåtfull. Små uttryck, men gjorde stort intryck.

Mittfält:

Björn Dahlbäck, Kabels "Turbo", speluppläggare, kreatör, och skorpion. Läge för hämnd efter bensaxar bakifrån, alltså. Bowlare som fick motståndare att falla som käglor. Outhärdligt sportmanship, men framträdande humorist som gärna höll humöret och laget uppe.

Hans "Tjonte" Gustavsson, som med ett lejons (precis som Karlsson-Lidberg) majestätiska uttryck kunde ställa upp som tunnel vid plötsliga motanfall. Sällan ansträngd. Inga hastiga rörelser, mer än i nödfall – det vill säga vid tomma glas.

Magnus Huddberg, grundare av en filosofisk inriktning som numera studeras vid bruna samlingar över hela världen, nämligen att Brassieriet-kvällar och Roskildefestivaler utgör en pilgrims sanna mål, ända upp i sjuttioåren. Gjorde sitt jobb – och då menar vi inte bara snickrandet av träskor 08.00-17.00.

Peter "Affen" Magnusson, granskare av det täcka släktet på supporterläktaren, gula kort, gräsmattor, sejdglasbottnar efter ett parti öl-spel hos Persson samt resväskor hos oskyldiga Svenssons som bara vill i land med spriten. Terrier. Kräfta. Känsligheten avslöjas i tillmälen mot anfallare som springer förbi den sista kvarten.

Anfall:

Lars Persson, Kabels "Christer Hellqvist" – för juniorer kan meddelas att detta var en guling som förnöjde ståplats med samma höger, snabbt vänster-fint i ett decennium. Tirnave (Systemets nr 2465) hette sportdrycken som fick Persson att ha ett mål sikte: motståndarnas. Fiskekompis med "Affen". Fiende med nederlaget. Skorpion II. Say no more.

Lars "Loppa" Magnusson, höll till i de nedre regionerna (1, 65 över havet), men stod för stort spel. Ljubomir Vranjes på gräs. Typ. Aktiv deltagare i brunt omklädningsrumsbeteende och frekvent gäst på "Hotellet", det vill säga hemma hos Persson vid 15.00, lördagar...även senare...söndag...tja.

Ja, det blev mycket åttiotal i den här uppställningen. Men, det är ju de gamla vinerna som åldras mest (eller hur det var). Det kan för övrigt från västfronten (förorten vid havet) meddelas att ryktet om jubileumsfesten snart skall sättas i svang. Ett lämpligt mål vore att locka SVT:s Kjell Kjellman, Jens med håret, eller någon annan filosofiskt lagd reporter att i motljus skildra den envisa kamratklubben som överlevde in på 2000-talet. De kan få en kabeltröja till tv-huset!



SJ – på det bruna spåret

FC KABEL ÅTTIO 25 ÅR

FC Kabel Åttio 1979-2004

Så var det då dags för ännu en jubileumsfest med FC Kabel Åttio. Efter några tunga år kan vi i år känna oss extra nöjda med det nya jubileét. Föreningen känns starkare än på länge och vi börjar närma oss forna tiders festande. FC i namnet FC Kabel Åttio står ju som bekant för Fest Cluben och den 28 augusti är det tänkt att vi verkligen ska göra skäl för namnet.

Då skall vi nämligen tillbringa en eftermiddag och kväll/natt tillsammans uppfyllda av en känsla av samhörighet och vänskap som inte går att finna någon annanstans än där det finns män som gillar att klä sig i brunt och sjunga diverse svårbegripliga sånger och som - framförallt - gillar att spela fotboll.

Några korta fakta:

Plats: Ryda Sportfält

Datum: Lördagen den 28 augusti

Tid: Enligt senare order.

Aktiviteter: Fotbollsspel, i övrigt hemligstämtat.

Utrustning: Fotbollsutrustning för de som vill/kan spela, "gå bort-kläder", ett brunt humör. **OBS! Öl säljs av och till förmån för föreningen och mat (+ en öl) ingår i priset.**

Pris: Troligtvis ca 150 kronor för mat, t-shirt och deltagande.

Kontaktpersoner: Festgeneral Henrik Malm, kommittémedlemmar Mikael Reinholdsson, Lars Persson, Henrik Ådahl, Joakim Pantzar och Stefan Persson.

Delta aktivt till en rolig kväll!

Jubileumskommittén behöver din hjälp för att göra det till en lyckad fest. De saker som vi vill ha hjälp med är:

- Till festens programblad vill vi ha in material i form av minnen, anekdoter, fotografier eller kåserier. Kort sagt allt som kan ge oss ett gott skratt.

- Till en eventuell auktion behöver vi ha in gamla kabelprylar som kan ge föreningen ett ekonomiskt bidrag.

- Sist men inte minst utlyser vi härmed en **SLOGANTÄVLING!** Alla kablar hälsas härmed välkomna att skicka in förslag på en slogan som vi sedan trycker på t-shirten som alla festande kablar får.

Förslagen skickas in på henrik.malm@kabelattio.com. Förslagen och vinnaren hålls hemlig tills dess att t-shirten delas ut på festdagen. Vinnaren får, utöver äran att hans förslag bärs av alla kablar, även sin festavgift betald. Temat för sloganen skall vara kring 25-årsjubileumet. Jubileumskommitténs beslut kan ej överklagas.

Kontakta oss på henrik.malm@kabelattio.com.

© Henrik Malm 2004

Vad som är årets stora händelse för de bruna brassarna råder det ingen tvekan om. Naturligtvis handlar det om jubileét. Se bara annonsen ovan. Passa även på att sätt ihop en slogan. Redan 1981 hölls en **slogantävling** i klubben. Då var tanken att ta fram en bildekal. Följande tre klassiska bidrag dök upp då:

- 1) Gåtti-gåtti Kabel Åttio
- 2) Alla med snabel håller på Kabel
- 3) Brunt och vitt – no shit.

Vi väntar med spänning på nya klassiska slagdängor. Än så länge har det kommit in ett par bidrag, men många fler är välkomna.

Alla tiders bruna drömelva. Så här när klubbens 25-årsdag närmar sig tänker Kabel News att ta ut alla tiders Kabel Åttio-elva. Många skickliga spelare har dragit på sig den bruna dresen och presterat fin fotboll.

I det här numret presenteras 31 heta kandidater till alla tiders bruna drömelva. Tanken är att vi skall ta expertisen till hjälp och i nästa nummer presentera den bruna drömelvan. Till dess välkomnas synpunkter. Har vi glömt någon? Hur skall laget formeras?

Ta ut din egen drömelva och mejla till johan.ryden@bt.se eller överlämna personligen till redaktionen.

Målvakter

1) Hans-Ove Kjörnsberg

115 tävlingsmatcher – 0 mål.

Uppdelat på 110 seriematcher och 5 cupmatcher under åren 1981-85, 1987-92, 1994-95 samt 1998.

► Den målvakt som spelat flest tävlingsmatcher för Kabels A-lag. Stabil och pålitlig. Framför allt mycket duktig i närspellet.

2) Lars ”Preben” Josefsson

46 tävlingsmatcher – 0 mål.

Uppdelat på 44 seriematcher och 2 cupmatcher under åren 1994-97.

► Med meriter från division III blev ”Preben” ett vasst tillskott på mitten av 1990-talet. Jobbade långt ut och ville gärna spela vänsterback...

3) Lars Andersson

34 tävlingsmatcher – 0 mål.

Uppdelat på 32 seriematcher och 2 cupmatcher 1991-93.

► Vaktade målet under kvalåret. Snabb och rörlig på linjen. En klippa som vi kunde haft nytta av flera år till.

4) Stefan Persson

18 tävlingsmatcher – 0 mål (Inför säsongen 2004).

Bara seriematcher 2003-.

► Vårt mest meriterade nyförvärv någonsin. Kom direkt från uppdraget som förstemaalvakt hos Sandared i tvåan. Lysande på närspel. Dessutom en sann lagspelare som nu basar över B-laget.

Försvarare

5) Magnus Huddberg

Minst 206 tävlingsmatcher – 2 mål (siffrorna från 1980 och 1989 saknas)

Uppdelat på 198 seriematcher (2 mål) och 8 cupmatcher under åren 1980-1993.

► Den evige backen var en pålitlig trotjänare. Under klubbens 14 första säsonger fanns han i princip alltid med i laguppställningen. Oftast som vänsterback, men ibland även centralt eller till höger.

6) Magnus Henriksson

157 tävlingsmatcher – 19 mål (inför 2004 års säsong)

Uppdelat på 153 seriematcher (19 mål) och 4 cupmatcher under åren 1990- .

► Började som ytterback, blev libero för att numera vara toppforward. Spelade först 76 seriematcher i rad under nio säsonger i A-laget utan att göra mål – vilket är ett svårslaget rekord. Förhindrade dock desto fler under de åren. Snabbheten är adelsmärket.

7) Roland Larsson

Minst 141 tävlingsmatcher – 10 mål (siffrorna från 1989 saknas)

Uppdelat på 133 seriematcher (9 mål) och 8 cupmatcher (1 mål) under åren 1986-1995.

► En riktig ledare. Värvades också som tränare från Brämhult. Stark och svårpasserad pådrivare i mittförsvaret. Alla veteraner känner väl till ”Rolles” uppvärmning.

8) Lars ”Pysschen” Axebrink

Minst 113 tävlingsmatcher – 4 mål (siffrorna från 1980 och 1989 saknas)

Uppdelat på 112 seriematcher (4 mål) och 1 cupmatch under åren 1980-1991, 1994-95 samt 2001- .

► Orginalet på vänsterbacken. Användbar även som målvakt, mittback eller mittfältare. Pålitlig på alla sätt.

9) Lennart Nordin

Minst 112 tävlingsmatcher – 30 mål (siffrorna från 1989 saknas)

Uppdelat på 106 seriematcher (27 mål) och 6 cupmatcher (3 mål) under åren 1984-1991 samt 1994.

► Stabil mittback med offensiva kvaliteter. Fick ofta kliva fram och förstärka mittfältet. Nordin är den Kabelback som gjort klart flest mål – blev till och med Sniken kabel 1989.

10) Pär Augustsson

110 tävlingsmatcher – 1 mål

Uppdelat på 108 seriematcher (1 mål) och 2 cupmatcher under åren 1992-1998.

► Utpräglad libero med rensningar som specialitet. Märktes också för sin sämsta egenskap – sitt hetsiga humör. Gjorde ett mål i brunt, men vilken kanon det var. Ett vådaskott som satt klockrent i krysset mot Borgstena 1992.

11) Christer ”Fille” Skoglund

108 tävlingsmatcher – 1 mål

Uppdelat på 105 seriematcher (1 mål) och 3 cupmatcher under åren 1990-1994.

► Otroligt pålitlig och slitstark högerback. Gjorde fem A-lagssäsonger och spelade då årligen minst 18 seriematcher. De allra flesta som spelskicklig och svårpasserad högerback.

12) Stefan ”Stubb” Johansson

99 tävlingsmatcher – 2 mål

Uppdelat på 97 seriematcher (2 mål) och 2 cupmatcher under åren 1992-96 samt 2003.

► Teknisk och spelskicklig. Så beskrivs ”Stubb” bäst. Trots att han från sin ytterback alltid varit en tillgång i anfallsspelet har det bara blivit två mål.

13) Peter ”Affen” Magnusson

Minst 87 tävlingsmatcher – 5 mål (siffrorna från 1980 och 1989 saknas)

Uppdelat på 86 seriematcher (5 mål) och 1 cupmatch under åren 1980-86 samt 2001-2002.

► Den evige högerbacken fick en säsong, 1982, längre fram i banan och gjorde 4 mål. Annars har han fått nöja sig med att vara pådrivare och kämpe i backlinjen.

14) Marcus Nilsson

78 tävlingsmatcher – 6 mål (Inför 2004 års säsong)

Rakt igenom seriematcher under åren 1999- .

► Kom som forward, tog vägen via höger yttermittfält till sin riktiga position – den som libero. Med snabbhet och placeringsförmåga har han hållit ihop backlinjen de senaste åren.

15) Mikael Pfeil

50 tävlingsmatcher – 10 mål

Rakt igenom seriematcher under åren 1997-2000.

► Klubbens klart målfarligaste högerback någonsin. Även användbar som målvakt. Den känsliga högerfoten var största styrkan, som användes vettigt till uppspel och distansskott.

16) Kjell-Åke ”Källa” Larsson

27 tävlingsmatcher – 5 mål

Uppdelat på 24 seriematcher (5 mål) och 3 cupmatcher under 1991.

► Spelade en säsong i brunt – det var klubbens bästa någonsin. ”Källas” förmåga att som mittback kliva fram och fylla på i anfallen var en av huvudorsakerna till att det blev kval mot femman 1991.

Mittfältare

17) Peder Westin

Minst 203 tävlingsmatcher – 24 mål (siffrorna från 1980 och 1989 saknas)

Uppdelat på 197 seriematcher (23 mål) och 6 cupmatcher (1 mål) under åren 1980-1994.

► Gjorde stor nytta både på och vid sidan av planen. Westin var klubbens starke man de första tio åren, men också aggressiv pådrivare på mittfältet. Fick då och då kliva ner och förstärka mittförsvaret.

18) Johan Rydén

189 tävlingsmatcher – 92 mål (Inför 2004 års säsong)

Uppdelat på 185 seriematcher (89 mål) och 4 cupmatcher (3 mål) under åren 1992- .

► Nuvarande ordförande är en av klubbens målfarligaste mittfältare någonsin. Passningsspelet är bästa egenskapen för 2000-talets målfarligaste kabel hittills.

19) Johan ”Pinnen” Platenik

Minst 136 tävlingsmatcher – 60 mål (siffrorna från 1989 saknas)

Uppdelat på 131 seriematcher (58 mål) och 5 cupmatcher (2 mål) under åren 1989-1997 samt 2001-

► Spelskicklig och målfarlig central mittfältare med vass vänsterfot. Duktig både defensivt och offensivt.

20) Tommy ”Joffe” Josefsson

Minst 133 tävlingsmatcher – 53 mål (siffrorna från 1989 saknas)

Uppdelat på 127 seriematcher (50 mål) och 6 cupmatcher (3 mål) under åren 1986-1994 samt 1996.

► Mariedals bäste back blev spelskickligt rivjärn på Kabels mittfält. En kämpe med gott spel- och målsinne. Stoppades tyvärr alldeles för tidigt av dåliga knän.

21) Tony Olausson

Minst 128 tävlingsmatcher – 16 mål (siffrorna från 1980 saknas)

Uppdelat på 127 seriematcher (16 mål) och 1 cupmatch under åren 1980-1987 samt 1993-1994.

► Pådrivare på mittfältet. Kämpe, som inte minst vann mycket i lufrummet.

22) Joakim Snygg

Minst 116 tävlingsmatcher – 22 mål (siffrorna från 1989 saknas)

Uppdelat på 112 seriematcher (22 mål) och 4 cupmatcher under åren 1988-1994.

► Nyttig löpare och bollvinnare på centralt mittfält. Dock även en god bollspelare utrustad med fint spelsinne.

23) Magnus Andersson

104 tävlingsmatcher – 28 mål

Uppdelat på 102 seriematcher (28 mål) och 2 cupmatcher under åren 1994- .

► Kämpe och tekniker i ett. Småful, ettrig bollvinnare med vass vänsterfot och god speluppfattning.

24) Mattias Unell

71 tävlingsmatcher – 7 mål

Rakt igenom seriematcher under åren 1996- .

► Snabb vänsterytter med fina inlägg. Lojal lagarbetare, som även ofta använts som vänsterback.

25) Lars Bredin

58 tävlingsmatcher – 12 mål

Uppdelat på 57 seriematcher (12 mål) och 1 cupmatch under åren 1998-2001.

► Fyriskt stark bollvinnare med bra huvudspel. En riktig pådrivare med kraft att göra saker på egen hand. Bredin var en av huvudorsakerna till den fina våren 2000.

26) Martin Rydén

57 tävlingsmatcher – 16 mål

Rakt igenom seriematcher under åren 1996-99.

► Spelskicklig mittfältare med grym löpkapacitet, bra blick för spelet och god målkänsla. Även använd i försvaret. Sannolikt Kables bästa inomhusspelare någonsin.

Anfallare

27) Karl-Johan Johansson

216 tävlingsmatcher – 135 mål

Uppdelat på 207 seriematcher (126 mål) och 9 cupmatcher (9 mål) under åren 1984-88 samt 1990-98.

► Lång, snabb, och med god teknik. Kontra på Kalle (och Micke) var under många år Kables patenterade taktik. Om den var effektiv? 135 mål på 216 matcher är väl svar nog på den frågan.

28) Michael Banér (tidigare Carlström)

179 tävlingsmatcher – 108 mål

Uppdelat på 170 seriematcher (101 mål) och 9 cupmatcher (7 mål) under åren 1985-88 samt 1990-96.

► Greve Banér var kvick både i fötter och tanke – ett perfekt komplement till K-J. Tekniska Banér gick gärna på egna avslut, och hittade ofta rätt. 108 mål på 179 matcher är ett lysande facit.

29) Lars Persson

Minst 75 tävlingsmatcher – 21 mål (siffrorna från 1980 saknas)

Uppdelat på 74 seriematcher (20 mål) och 1 cupmatch (1 mål) under åren 1980-1985, 1990 samt 2001-.

► Tung anfallare med stort Kabelhjärta. Nyttig både som bollmottagare längst fram fram i anfalllet och som pålitlig grovarbetare i styrelserummet.

30) Anders Burkards

39 tävlingsmatcher – 24 mål

Rakt igenom seriematcher under åren 1999-2001.

► Förvärvet från Slätta Damm i Göteborg öste in mål med huvudet och sin fina vänsterfot under 1999 och våren 2000. Krutet torkade dock och Burkards sökte sig ner på mittfältet. 24 mål på 39 matcher visar dock på hans målfarlighet.

31) Andreas Holmesten

38 tävlingsmatcher – 8 mål (Inför 2004 års säsong)

Rakt igenom seriematcher under åren 2000-.

► Spelskicklig och teknisk spelare som gärna smyger mellan mittfält och anfall. Grymt bra med boll.

FOTNOT. För att nomineras till alla tiders Kabellag krävdes att man spelat minst 25 tävlingsmatcher. Ett undantag har gjorts från den regeln – nämligen nomineringen av Stefan "Zamora" Persson.

Johnny Hallgren stapplade hemåt längs Getängsvägen på juldagen 2003. Vid ett träd behövde han ta en kortare paus. På trädet satt en fråga från en **gammal tipspromenad**.

”Vem är Kabel Åttios snyggaste spelare?” löd frågan.

Bland alternativen fanns Johan Rydén, Magnus Henriksson och Jocke Snygg.

Det var inte någon helt purfärsk fråga Johnny hade rastat vid. Den hade suttit kvar på trädet nästan 4,5 år, ända sedan den där augustilördagen 1999 då vi firade 20-årsjubileum. Till hösten är det dags för nytt jubileum, och då får vi se hur länge spåren sitter i...

Hösten 2003 och våren 2004 har varit en fin period för **brun finkultur**. Först gavs jubileumsfilmen (?) ”Fyra nyanser av brunt” ut av Killinggänget.

Sedan har folklivsforskare Kalle Bäck från Trehörna turnerat riket runt med föreläsningen ”Det svenska dasset – inte bara en skitsak”, där han förklarar dassets funktion som plats för social kontakt.

Och i skrivande stund håller en jubileumsskrift om 25 år med de bruna brassarna på att växa fram. Brunt är i allra högsta grad inne.

Freddy var sen, men tog cykeln och stressade allt vad han kunde för att hinna i tid till inomhusträningen den 26 oktober i fjol.

Svettig och andfådd tittade han på klockan och kunde konstatera att han anlände till Lundbyhallen precis i tid. Väl inne i hallen blev han dock förvånad eftersom inga andra kablar var på plats.

Han hann tänka att träningen kanske var inställd innan någon berättade att övriga svenskar hade gått över till **vintertid** just den föregående natten. Freddy fick snällt sitta och vänta en timme på träningen.

Kabels sponsorsbrev blev en succé rent ekonomiskt. Flera företag öppnade kassakistan och satte in några kronor på vårt konto.

Alla var dock inte lika entusiastiska. Carl ”Kyla” Nero ville inte rubba konstruktörens konstnärliga integritet, men skickade ändå ett gäng **dräpande synpunkter** om layouten: ”Johan.

Med all respekt för din journalistiska förmåga och Kabels fortlevnad så såg faktiskt sponsorsbrevet för jävligt ut. I ett sådant viktigt skede tycker jag faktiskt att man skall låta någon med någorlunda grafiskt öga ta en titt på brevet innan det skickades i väg. Jag menar inte på något sätt att jag är bäst på sådana saker man jag är fan inte blind heller.

Att visa en utprintad version av detta för sponsorsansvariga är nog inte så bra såvida inte han/hon är blind och du måste läsa upp texten för honom/henne.

Jag hade sett att man använde ETT typsnitt som är strukturerat än de SEX som finns i dokumentet idag. Nu är det kanske så att brevet skulle vara ”barnsligt” utformat och då är det ju fantastiskt bra men eftersom innehållet är seriöst så känns typografin helt jävla fel. Jag är också medveten om att man kan använda indrag för att markera nytt stycke men det skall ha underlättat med en blankrad här och där. Ett annat tips är att använda sig av max 13 ord per rad. Idag används 17-20 ord per rad vilket är för mycket... osv, osv, osv...

Annars var det väldigt bra. Textmässigt alltså.

Med vänlig hälsning Carl Tyson Nero.”

Som tur var vände vi oss nästan uteslutande till blinda sponsorsansvariga. Och de som hade mer än ledsyn saknade lika gedigna layoutkunskaper som Mr Tyson. Brevet har hittills hjälpt oss att dra in närmare 20 000 kronor.

Efter träningsmatchen mot Olsfors lördag den 27 mars gick Stefan ”Zamora” Persson omkring och muttrade i vårt omklädningsrum på Eriksdalsparken.

Golvet var iskallt, och det var inte speciellt varmt i övriga rummet heller.

– Nu får han som cyklar här utanför öka takten, sa Stefan halvhögt för sig själv.

Sedan gick han fram till dörren in mot övriga omklädningsrum och ropade:

– Ni har glömt att sätta på värmen.

Det skulle visa sig att **Olsfors lyssnade på Zamora** och tog åt sig av kritiken.

Klubben agerade dessutom rekordsnabbt. Redan den 31 mars kunde man läsa följande i BT under rubriken ”Partikassan skänks bort”:

”IF Olsfors tar emot pengarna med glädje, och på lördag drar renoveringen av Eriksdalsparken i gång. Första etappen är att rusta upp omklädningsrummen och klubbstugan. Därefter skall värmesystemet och golven bytas ut.”

Det var Nya Kommunpartiet i Bollebygd som när de lade ner sin politiska verksamhet valde att skänka 27 000 kronor så att Zamoras önskemål kunde uppfyllas.

Den berömda Kabelandan går det att ta på bara man stiger in i FC Kabel Åttios heligaste – alltså omklädningsrum 1 på Ryda sportfält. Vissa nykomlingar har dock haft den dåliga vanan att byta om hemma och på så sätt inte hitta in i den gedigna sektgemenskapen.

Två utslag av vilka effekter sådant beklagansvärt beteende kan leda till har vi märkt av under våren. Det handlade bland annat om nye Martin Karlsson som inte fick några kompisar, och därför valde att gå hem till tryggheten i Mariedal C.

Kanske hade det avhoppet kunnat förhindras om årsmötet 1984 hade klubbat igenom Hans

”Tjonte” Gustavssons förslag om en **telefonjour för ledsna och deprimerade kablar**. Kabels första riktiga tränare kom nämligen med en motion som årsmötet avslög.

Motionen löd så här:

”Borås 1984-11-08. Motion till FC Kabel Åttios årsmöte.

I dessa tider där det råder en rå och hänsynslös samhällsideologi behöver alla människor någon gång stöd och uppmuntran. Det är här föreningen med de snögga tröjorna kommer in i bilden och kan göra en livsavgörande och synnerligen samhällsinriktad insats med tyngdpunkt på det sociala ansvarskännande som bör åligga en förening i Sverige av idag.

Sålunda, för att slutligen komma fram till vad vi vill ha framlagt inför årsmötets ivriga och aktiva deltagare att ta itu med, vill vi härmed ha följande önskemål klarlagda och behandlade på ett demokratiskt tillvägagångssätt:

** Vi vill att FC Kabel Åttio öppnar en telefonjour, KJFLDK (Kabel Jour För Ledna och Deprimerade Kablar).*

Vänligen Tjonte Klubba, alias Hans Gustavsson före detta tränare, med stöd av en större grupp medlemmar.”

Kanske hade telefonjouren också varit till nytta för Jakob Uddling, som valde att lägga av i Kabel just före seriestart eftersom han skulle flytta från Borås till sommaren. ”Aha, han har mycket i plugget och hinner inte med fotbollen,” tänkte Johan och övriga i styrelsen och tackade Jakob för hans insatser i brun dräkt.

Något förvånad blev dock Johan den sjätte maj då han fick se Jakob springa omkring och lira själv på den lilla grusplanen bakom Engelbrektsskolan.

– Ibland blir suget efter fotboll stort, sa Jakob.

Hade Jakob väntat en halvtimme kunde han ha varit med på Kabels träning på Rydas gräs – eller vad underlaget där nu kallas – och sluppit spela för sig själv. För er som mot all förmodan missat det så är FC Kabel Åttio ett kompisgäng och vare sig man tänker sluta om två veckor, eller har slutat för tio år sedan är man alltid är välkommen till våra träningar.

Många har tagit i rejält på Kabels träningar genom åren. Men tisdagen den 11 mars passerades en ny milstolpe.

Gustav Risinger hade sprungit mycket och varit framträdande under spelet på träningen. När Malm aviserade löpning som avslutning på träningen utbrast Gustav:

– Du skojar.

Malms humor är dock torr, och löpningen var i högsta grad på allvar. Efter löpningen lade sig Gustav illamående på marken bakom Ålgårdsplanens ena mål. Han harklade till, men först kom bara lite. På andra försöket kom desto mer. De närvarande beskrev efteråt den

historiska spyan med målande ord. Kabel News besparar sina läsare sånt äckel, men konstaterar att Gustav R sannolikt var den förste kabel någonsin som tagit i så att han spytt. I varje fall en sen tisdagskväll...

Den förste april 2004 inträffade någon konstigt. När kablarna anlände till Ryda för ombyte inför kvällens träning trodde de inte sina ögon. **Holmesten var först** och stod och väntade.

Han hade varit på plats drygt en kvart tidigare än näst förste kabel. Dessutom stod han med en digitalkamera i handen och förevigade det faktum att först bara en bil stod på parkeringen – hans egen. Men att ett par till senare dök upp.

Bara att han var först var tillräckligt för att många skulle börja undra vad som hänt.

När Holme i omklädningsrummet fortsatte att ta bilder, bland annat av Marcus när denne kollade sina gamla grässkor, stod det klart. Holme hade fått ett spel.

– Titta häråt Marcus. Du är ju så söt, så söt. Jag tror att jag kan göra dig känd över hela världen, sa Holme.

Dagarna efter spreds ett rykte om att Holme hade tagit fel på tiden, och trott att träningen skulle börja 19.00 – något som förklarar att han var på plats på Ryda redan 19.30. Det ryktet förklarar dock inte varför han tagit med sig kameran för att föreviga dagen.

Kabel News väntar för övrigt med spänning på att få del av det intressanta bildmaterialet.



Det ryktas för övrigt att Affen inte har spelat över filmen från fjolårets upptaktsfest på Sandaredsvägen.

Han lär vara rädd för obscena helikopterbilder...

Martin "Helikoptern" Johansson blev däremot mycket lycklig när han fick ta emot en vackert röd helikopter hemma i Johans TV-soffa under B-lagskommandots första möte.

Av många udda och vackra pris tillhör **Årets helikopter 2003** definitivt de vackraste. Eller?

Vilka nydanande priser som kan komma att införas 2004 återstår att se. Kanske årets pizza, eller årets bingo, eller årets groggmonster, eller...

Loket förgyller numera våra söndagseftermiddag igen, och hjälper oss att fylla klubbkassan. I

Fredrikshamn spelar man **bingo** på fredagar i stället – **på stans hippaste inneknög.**

Naturligtvis passade vi på att vara med i det trevliga spelet under vår lilla träningsresa till vårt västra grannland. Knubbe visade att han är en trogen bingolottotittare och tog hem första pris. När han hade vrålat ”bingo” och fått sin bricka kontrollerad konstaterade bartendern.

– Det er en svensker som vinner en hel flaska spiritus.

Kablarna blev inte så lite förvånade, för Loket lottar väl inte ut sprit?

Bättre sent än aldrig. Det är förstas Holmestens talesätt. Till seriepremiären mot Knallen dök han upp bara ett par minuter innan avspark. När matchen väl satt i gång var Holmen inte det minsta sen, utan redan i sitt första byte slog han till och skickade in vårt ledningsmål ur dålig vinkel. Direkt efter målet sprang Holme och bytte.

En stund senare var han tillbaka på planen. Då bjöd han på en dribblingstur som

Maradona (och kanske även Bamsedona) **hade varit avundsjuk** på.

– Hela Knallens försvar var och köpte var sin chorizo, sa Micke Martinsson om solomålet.

Holm fick bollen av Freddy på vänsterkanten. Han drog först två backar, sedan rundade han målvakten och lät en back springa förbi innan han rullade bollen i mål. Sedan sprang han och bytte igen.

Huruvida Knallens försvar köpte chorizo är oklart, men till träningen två dagar senare kom Holme själv – förstas tio minuter för sent – med en korv med bröd i mungipan.

En allvarlig spricka i FC Kabel Åttio uppstod i slutet av april då Daniel ”Bamsedona” Johansson gjorde flera närmanden på B-lagskommandot Jocky-Steves flickvänner. Hade Kabel News varit en brittisk tabloid hade rubiken varit självklar:

”Bamse övningskör lagkompisarnas flickvänner”

Under kort tid inträffade flera incidenter. Den 27 april under Kabels träning tog Bamsedona till exempel med sig Stefan ”Zamora” Perssons Lena och gick på bio. Samma vecka gjorde yttermittfältaren ett närmande på Jocke P:s flickvän Anna, som han helt fräckt tog med ut på affärslunch i Alingsås – långt från Jockes kontroll.

Vid flera tillfällen har Bamsedona även varit ute och ”övningskört” med Lena. Hårt pressad att lägga korten på bordet talade Bamsedona ut några dagar efter biobesöket. Han gjorde det i gästboken under den tredelade pseudonymen ”Bioraggare”, ”Handledare” och ”Affärslunch”:

”Zamora: Din (?) Lena blir bara bättre och bättre för varje gång. Det är ju mycket som skall övas på och som ansvarsfull ”handledare” har jag gjort klart att hon måste följa mina instruktioner utan minsta fråga. Hantering av ”spaken” vållade ganska stora problem i början, hon verkade nästan rädd för den, men nu hanterar hon den bättre. I början ville hon att vi skulle vara själva för ”säkerhets” skull... Jocke P: Vilken lunch... Vi hade hur trevligt som helst...”

Ryktesspridningen under den aktuella veckan handlade även om skumma händelser långt tillbaka i tiden. På Zamoras 28-årsdag den 28 april började det nämligen även spekuleras i om inte födelsedagsbarnet till och med kunde vara Peter ”Affen” Magnussons hemlige son. Affen kunde varken bekräfta eller dementera när han pratade ut i gästboken.

Under en rhododendronbuske i Varberg vid ett träningsläger med Gånghesters P14-lag under sommaren 1975 inträffade nämligen något som Affen bara har vaga minnen av.

”Jag vet att de vita utsvängda dubbel-W-jeansen var skitiga, men resultatet av denna rendezvous känner bara Gud till. OK Stefan, är du min grabb ska jag ta mitt ansvar även om jag bara var 14 då. Undras vad Anki ska säga? Var är hon förresten? Skulle övningsköra i stan, men hon har ju körkort. Hmmm”, skrev Affen i gästboken.

995 Gustav Risinger, 996 Andreas Holmesten, 997 Andreas Holmesten, 998 Johan Rydén, 999 Henrik Ådahl och **1000 Niklas Johansson**, 1001 Gustav Risinger, 1002 Andreas Eriksson.

Den sjunde maj 2004 klockan 19.14 på Hedbyvallen i Hedared passerades en milstolpe i FC Kabel Åttios historia. När Gustav Risinger slet sig loss på vänsterkanten och serverade Niklas Johansson öppet mål vid bortre stolpen i bortamötet med Hedared hade vi nämligen nått fram till drömgränsen 1000 mål i seriespel för A-laget.

Det tog lite drygt 24 år. Hur lång tid tar det till 10000?

Uppgifter gör gällande att Tommy Larsson tvingades ta ledigt från jobbet hela vecka 20 för att **stryka och vika tvätt**.

Den storkäftade radioprataren hade nämligen tvättat så hysteriskt många plagg under B-lagsmatchen mot Brämhult den 9 maj att han var tvungen att ta tjänstledigt för att jobba bort tvättberget från vardagsrummet.

Malm är inte bara **tuff och kompromisslös** på planen. I direktsändning i radio7 körde han med framgång över kommunens planansvariga på Ryda.

Efter att Wästerhov tagit initiativ till en skrivelse till kommungubbarna blev det just Malm som fick föra Rydaklubbarnas talan i radio. Han berättade att vi numera har långa bollar mot hörnflaggorna som taktik. Kommunens representant sa bland annat att hyressänkningar inte handlar om några stora pengar.

– Det är ju stora pengar för oss, svarade Malm bestämt.

Sedan framkom att kommunen på grund av klimatet sannolikt inte kommer att få ordning på Ryda på mycket länge.

– Då får vi fortsätta slå långa bollar mot hörnflaggorna, konstaterade Malm torrt.

Micke Martinsson tog ett härligt initiativ och bjöd in till Kabelfest den 15 maj. Gustav Risinger hade masserat på Göteborgs-varvet och kom senare.

Många hoppades få höra Gurra framföra sin egen komposition om Kjell-Åke(?). Så blev det inte, däremot bjöd han upp Linda till en bugg som fick Bullen att skratta så att han dunkade i golvet med en smäll.

Dunkade i golvet gjorde det även när ”Huvud, axlar, knä och tå” genomfördes med sådan intensitet att grannen under trodde att taket höll på att falla ner i huvudet på honom.

Efter sin dans tog Gurra sikte på Jennie. **Den buggande massören** höll sig under resten av kvällen på maximalt en armlängds avstånd från den vackra bävern. Gurra lyckades dock inte få godbiten i håven. Bättre lycka nästa gång...

Från den trevliga festen rapporteras även att Micke J gav sig ut på desperat bäverjakt på Sjunde, dock utan framgång. Och att Bullen till slut kom hem. Hur det gick till har han sannolikt dock ingen aning om.

Det nätas som aldrig förr i FC Kabel Åttio. Det är inte så att vi gör extremt många mål, utan mer så att aktiviteten på hemsidan slår nya rekord varje vecka. Från att ligga på tre-fem inlägg per dag i gästboken passeras numera nästan dagligen den tvåsiffriga drömgränsen.

Har man inte haft tillgång till hemsidan under ett par dagar tar det en stund att läsa ikapp.

Lasse Martinsson har tagit täten som den allra mest aktiva inläggsskrivaren. Detroniserade är därmed ordförande och Zamora, som tidigare låg i topp. Som tidigare toppar dock Affen i ohotad stil ligan över flest ord per inlägg.

Magnus Henriksson har genom åren blivit **en luttrad kabel** – en sådan som vet att man inte får vara glad några längre perioder om man spelar i brunt. Efter matchen torsdagen den 10 juni utbrast han:

– Nu får vi säkert stryk av Vänga i stället.

Han gjorde det efter att vi slagit Sparsör med 4–2 och tagit en av klubbens allra mest omtalade segrar i seriesammanhang – kanske den allra mest överraskande någonsin.

På förhand var det inte mycket som talade för oss. Sex man hade tackat nej på grund av skador eller sjukdomar. Ytterligare tio man hade småskavanker, men ställde upp trots att de helst ville vila. I matchinledningen mörknade läget ytterligare då Johan tvingades kliva av med sprucket ögonbryn redan efter cirka fem minuter.

Hos motståndarna Sparsör fanns bland annat Stefan Andreasson, Fredrik Mohlin, Peter Wettergren och Sonny Johansson. De satte rejäl press på oss från början, och var allt upplagt för en tung förlust. De bruna kämpade dock uppoffrande, och vände matchen. Det blev en underbar seger, de sargade slog de namnkunniga.

Bakom skrällen låg uppoffrande arbete i 90 minuter från samtliga, och genom förvånansvärt bra spel på Rydas usla A-plan.

In memorian

Kenth Larsson

Född 10 oktober 1950, Död 3 april 2004.

Efter en lång tids kamp mot cancer avled Kenth Larsson den 3 april 2004. Kenth spelade bara en match i FC Kabel Åttio, men det blev en omskriven sådan.

Till bortamatchen mot serieledande Rävlanda den 30 augusti 1996 stod vi utan målvakt. Jag jobbade med Kenth i Elfsborg, och frågade om han inte kunde tänka sig ett inhopp. Han tyckte att idén var så dum att han ställde upp.

Kenth skulle fylla 46 år två månader senare, och hade förlorat all den spänst som han en gång hade haft. Rörligheten var inte heller på topp och han tog inte ett skott på uppvärmningen.

Det var inte bara Kents ålder som gjorde inhoppet spektakulärt – utan också det faktum att han hade spelat sin senaste fotbollsmatch 1971, det vill säga hela åtta år innan Kabel ens bildades.

Efter det hade han i och för sig gjort fjorton säsonger i allsvenskan och division I, 1971-84, för IFK Kungälv. Fast det var i bandy...

När matchen väl blåstes i gång visade Kenth ingen ringrostighet. Han stod rätt hela tiden och gjorde helt enkelt en kanonmatch. Två gånger fick han kapitulera, fast det handlade om två kanonmål som knappast någon målvakt hade tagit.

Kents osannolika comeback gav eko i Västsverige, och föranledde rubriker både i GT och BT.

Vi som var med kommer sent glömma Kents insats den där augustikvällen i Rävlanda.

Tankarna går nu till Kents redan sedan tidigare hårt prövade familj.

Johan Rydén

Sagt om Kabelnews 9, 2003:

”Får jag så mycket utrymme, trots att jag varit med så lite. Då måste ni tycka om mig!”

Magnus Andersson.

”Ha, ha, ha. Suveränt skrivet...”

Årets Albyl 2001 och 2002, Stefan Söderberg.

”Tackar för fin läsning.”

Lars Persson

”Härligt jobbat. Nu har man lite att läsa i helgen, heders.”

Peter ”Affen” Magnusson

”Den kan bara sammanfattas i ett rungande: bra! Nu undrar jag bara: när får jag en spalt med Kabelfunderingar från en position västerut?”

Stefan ”Gordon Banks” Johansson

Minnesvärda citat våren 2004:

”Dom är ju som ett gift par!”

Henrik Ådahl om Uwe och Råkan på styrelsemötet på Byggservice i slutet av februari.

”Det var det sämsta beslut jag någonsin tagit.”

Holmsten sedan han bestämt sig för att jogga tillbaka till Ryda efter 6–0-segern mot Kinnahult. Bara drygt 100 meter från Ålgårdsplanen kom krampkänningen i båda benen.

”Jag vill inte vara tom och innehållslös.”

Freddy om att han symboliserades av en urdrucken PET-flaska vid matchgenomgången på Kungaberg i Fritsla.

”Kan inte jag få spela på topp? Min brorsa är här och jag skulle så gärna göra mål.”

Jakob Uddling bönar och ber under mitten av andra halvlek i årets första träningsmatch.

”Jag och Freddy är ungefär fem minuter för sena för tillfället...”

Olle skickar informativt sms till lagledningen 14.05 lördagen den 13 mars. Samlingen inför matchen mot Kinnahult var klockan 14.00 så ordet ungefär kunde han utelämnat.

”Nu får han som cyklar här utanför öka takten.”

Zamora var missnöjd med temperaturen i omklädningsrummet i Eriksdalsparken i Olsfors.

”Det tog 25 år att komma ner på noll. Vi började med att köpa en badboll, och sedan var det kört.”

Peter ”Affen” Magnusson vet hur klubbens ekonomiska kräftgång en gång uppstod, och vill inte äventyra klubbens ekonomi mer än nödvändigt.

”Nej, här ligger det en bakfull bäver begravnen.”

Norrbottens-kurirens sportchef Torkel Omnell krönikerar i juletid.

”Var är Pysschen?”

Det tog Olle och Micke M cirka en timme att fatta att Pysschen och Persson lämnade träningsplan i Fredrikshamn och åkte till sjukan för att reparera sitt finger.

”Det är ingen idé. Persson har dragit ur telefonen...”

Uwe förklarar för Pysschens fru efter hemkomsten från Fredrikshamn att det inte lönar sig att jaga skytten.

”När Bamse berättade om sin olyckliga kärlek på lägret insåg jag inte att det var Lena han menade...”

Zamora om kompisens närgångna uppvaktning av flickvännen.

”Jag utgår alltid från att alla människor är onda.”

Affen förklarar sin inställning gentemot sina motståndare vid pokerbordet på träningslägret.

”Det får inte bli en ny Bosnamatch...”

Micke Martinsson var rejält skakis i slutet av seriepremiären mot Knallen. Efter att ha spelat en hel säsong utan att vinna en enda seriematch i brun dress ville Micke gärna få en seger.

”Du, vad har du för telefonnummer? Skall vi ringa hem?”

Tommy Larsson går fram till en Hedaredsspelare som ligger och vrider sig sedan han sparkats ner av Malm i B-lagets första seriematch sedan hösten 2000.

”Jag måste göra en Olle!”

Micke Johansson imponerades så mycket av Olles megaskitning inför och under matchen mot Älgå på träningslägret att Micke själv valde att banta den naturliga vägen i B-lagets comebackmatch mot Hedared.

”Stefan, nu vill inte jag spela mer.”

Debutanten Marcus Persson vände sig till manager Persson och tackade vänligt, men bestämt, nej tack till fler inlägg i B-lagsmatchen mot Hedared. Detta sedan debutantens flickvän hade anlänt i början av andra halvlek.

”Det värsta är att man blir illa omtyckt av sina lagkamrater, men jag har ett underörngott i gallon som fångar upp alla tårar.”

Pär ”Bingopärre” Cederlund förklarar värsta nackdelen med att vara bingolottobas.

”Du, jag har inte tvättat på flera veckor, och har tvätt-tid, så jag kan inte vara med.”

Tommy Larsson valde att ställa sig i tvättstugan medan B-laget mötte Brämhult C.

”Tommy kommer nog inte. Han är inne i en bra tvättperiod.”

Malm konstaterar att Tommy Larsson sannolikt inte kommer till träningen.

”Vi står här på Ryda sportfält och tittar ut över planerna, som ser ut ungefär som en världskarta där det gröna föreställer land och det bruna hav.”

Radio7:s reporter introducerar inslaget där Malm i direktsändning fick chansen att attackera Borås stads planansvariga.

”Men det är stora pengar för oss!”

Malm bönar och ber i radion om sänkta eller helst strukna planhyror.

”För ett par år sedan trodde man inte att man skulle få vara med om det här...”

Henriksson funderar efter segern mot namnkunniga Sparsör...

”...men nu får vi säkert stryk mot Vänga i stället.”

...och kommer fram till att något är lite för bra.

”Usch vad jag är sliten. Jag måste nog vila ett tag.”

Trött Gnäll-Zamora efter B-lagsmatchen mot Sjömarken, då han fått spela minst 30 minuter som utspelare. Slitsamt. För inte kan det väl vara en hårdrockshelg som tårt så illa?

”Jag orkar inte skriva något i dag bara så ni vet!/den tröttaste av de trötta.”

Trött Gnäll-Zamora i gästboken klockan 15.47 dagen efter B-lagsmatchen mot Sjömarken. Automatiskt väcks frågan: vad var det han inte orkade?