



Nummer 14

4 oktober 2006

Årgång 25

Kabel news

– ljuset i det bruna mörkret

Den Bruna ballongen sprack direkt. ”I år skall FC Kabel Åttio gå upp i femman.” Så sa en enig A-lagstrupp vid ett spelarmöte i februari.

Det visade sig vara tomt snack – och inte vara en målsättning vi var beredda att kämpa för.

När vi lurade varandra där i våras, förstörde vi samtidigt glädjen för hela säsongen.

Fast såg ju allt så bra ut. På en lista hade vi drygt 30 man med kapacitet att slåss om A-lagsplatserna. Vi hade fått alla de offensiva nyförvärv vi behövde. Vi hade dessutom en plan för hur vi skulle få in de nya i zonspelet.

Tyvärr saknades det viktigaste i truppen, nämligen vilja. Vi i lagledningen borde ha anat oråd redan när bara knappt varannan spelare dök upp på det där spelarmötet. Och vi skulle snart bli varse att vi hade glömt några viktiga punkter när vi satte lagets mål för året.

Vi hade glömt den stora rädslan för att frysa på kalla vinterträningar. Vi hade glömt att hockeyslutspelet håller på under i princip hela uppbyggnadssäsongen. Vi hade glömt den stora rädslan för att bli blöt och smutsig under snösmältningen. Vi hade glömt att Champions Leaguematcher ofta krockar med bruna träningar – nu innan vi själva är med alltså...

Det visade sig att kablarna helt enkelt inte var intresserade av att vinna serien.

Vi sa på nämnt möte att en A-lagsspelare skulle träna minst var annat pass. Minst. Hade vi följt den instruktionen skulle vi fått spela sju manna i år. Det blev nämligen bara åtta man som deltog i fler än hälften av våra 50 träningar.

Den dåliga träningsnärvaron ställde till det på många sätt. Dels blev konkurrensen obefintlig. Dels var det nästan omöjligt att träna in ett eget spel, eller att spela ihop ett lag.

Träningsmatcherna skapade mest oro. Det var solklart att vi inte var tillräckligt väl förberedda när serien drog i gång. Hoppet stod till att intresset skulle komma med gräsplanerna, och att vi skulle kunna spela oss i form. Det hoppet dödades snabbt av skador och ointresse. Redan efter sex omgångar hade vi så stort avstånd till topplagen att vi kunde glömma vår målsättning.

Slutsats: Man kan inte snacka till sig en serieseger, man måste vilja träna för den också.

Personligen var jag mycket besviken under våren. Besviken över att ha satsat allt, bara för att inse att man blivit lurad av ointresserade lagkamrater.

Texten du just läst skrev jag för övrigt i juli. Tyvärr tog inte bakslagen slut där. Av de roliga, sociala aktiviteter vi tidigare haft sommartid märktes inget. Till och med fotbollsgrillningen blev ett fiasko. Engagemanget var nästan dött i klubben som lever på engagemang.

Nu är det oktober och något måste hända. Det krävs vilja från många om vi vill att den bruna skutan åter skall få vind i seglen. Och visst finns chansen. Under vintern väntar traditionella bruna höjddare som: avslutningsfest med Kabelgala, Mariedal cup med mer.

Lyckas man skingra alla orosmoln, och se bortom besvikelser och förluster inser man att det visst har hänt en hel del kul också under det bruna året 2006. Låt oss ta fasta i glädjen och börja det hårda arbetet för ett ännu brunare 2007.

Styrelsen har med kraft slagit ihop sina kloka huvuden. Efter blåmärken och huvudvärk har man kommit fram med följande förslag för att öka gemenskapen: med början den 3 november avsätter vi den första fredagen i varje månad för social aktivitet.

Dessutom hoppas vi få med så många som möjligt på nästa års träningsläger. Att åka med Kabel On Tour brukar vara en garanti för att snabbt bli en i gänget.

Förhoppningsvis kan Kabel News nummer 14 – Ljuset i det bruna mörkret – hjälpa till att ytterligare höja humöret i sekten. Tyvärr blir det ingen västkrönika – redaktionen har inte fått kontakt med vår representant i Götet – men du har ändå 17 fullspäckade sidor framför dig.

Trevlig läsning.

Ordförande

I tidernas begynnelse var FC Kabel Åttio slutstationen för avdankade Mariedalsjuniorer. Visst har vi fortfarande ett antal spelare från Söderklubben, men huvudsakligen rekryterar vi numera från ett annat väderstreck.

Den bruna sekten har nämligen drabbats av en **invasion från väst**. Under året har vi haft två man från Töllsjö (Lasse och Lien), två från Härryda (Pantzar och Afzelius) och på hösten fick vi en trio från Bollebygd (Jamie, Tvålen och Daniel).

En av de nya är Henrik Tannerfors. Han har redan ångrat både en och två gånger att han valde sin löddrande pseudonym Tvålen den första gången han var inne på hemsidan. Tvål och målvakter är ju en härlig kombination.

FC Kabel Åttio fyllde 27 för någon månad sedan – en ålder som är lika ojämn som A-laget varit i år. Zamora och Robinho har däremot fyllt jämnt.

Och båda **valde att fira brunt**.

På sin 30-årsdag, den 28 april, tog Zamora på sig sin Kabelhalsduk, tog med sig mor och far, och åkte till Ryda för att se Kabel–Kinnahult. Som present fick jubilaren ta hand om linjeflaggan.

Robinho fyllde 20 den 24 september. Han firade genom att spela B-lagsmatch mot Borås GIF. Om han fick någon present? Jo, 8–1 i baken.

Utöver raset mot Baik i sista omgången gjorde veteranerna en mycket bra säsong. Med lite flyt hade laget kunnat ta en av de två slutspelsplatserna i Ulricehamns P35-serie.

Det var dock något som saknades i laget.

Vad? Sannolikt var det så att **Thomas Wernerson gav oss svaret** redan på den allsvenska upptaktsträffen i Kårhuset i slutet av mars.

Wernerson hävdade då till Djurgårdens tränare Kjell Jonevret att alla lag:

"...behöver en kirurg, en speluppläggare som kan slå de avgörande passningarna."

Jonevret höll med.

Hade vi lyssnat och tagit lärdom kanske vårt veterankommando hade valt att matcha vår egen kirurg, Christer "Kirurgen" Lidberg betydligt oftare. Och då hade det säkert blivit DM-slutspel för vårt P35-lag...

Trots att vi haft en rekordbred trupp under året har A-laget ledning vid flera gånger tvingats ta ut riktiga bubblare. Tilly och Pinnen fanns med i Kinnahult och Holme, Tilly och Micke J räddade laget i Ubbhult.

Den allra mest överraskande entrén gjorde dock Bullen vid en av våra träningsmatcher. Han **reste från Thailand för att få möta Rävlanda**. Reskassan tog tidigt slut, vilket gjorde att hans halvår i billiga Thailand bara blev någon månad. Hemkomsten skedde i smyg, den enda kabeln som visste något var Karl-Fabio.

När Kalle såg att vi bara var 13 man till samlingen inför Rävlandamatchen kallade han till sig Johan, fick klartecken och tog en sväng och plockade upp thailändaren.

Det blev något förvånade miner när den otränade och ölfyllde, men solbrände Bullen dök upp i omklädningsrummet. Än mer överraskande var att han visade ansvarskänsla och tog hand om tvätten efter matchen. Det visade sig dock – betydligt mindre överraskande – att när det väl var dags att tvätta så fick Kalle ta hand om jobbet...

Den 1 oktober stack Bullen till Norge för att jobba. Till skillnad från Thailand är Norge ett land med hög prisnivå. Kabel News gissar att Bullen är hemma redan i början av november.

När kablarna var på väg att lämna Rävlanda efter vårens träningsmatch skulle ortens damlag samlas. En ung tjej parkerade sin bil utanför anläggningen, och klev ur. Då ropade en ledare:

"Va, har du tagit körkort?"

"Nej, men det var ingen hemma, så jag hade inte kommit till samlingen annars!".

Vi snackar **ung dam med initiativförmåga** ...

Det verkar stört omöjligt att få alla spelare att betala spelaravgifter och bingolottofriköp inom utsatt tid. Och med allt fler spelare i truppen blir det även fler eftersläntare att jaga.

Två spelare – **Foppa och Bernt gick mot strömmen** i år.

Bernt nöjde sig inte med att betala sin spelaravgift i tid. Han satte även in avgiften en andra gång – sådan sponsring är välkommen, även om han var lite sent ute med den andra inbetalningen.

Allra vassast var dock Mikael "Foppa" Asplund. Först ordnade han en bingolottokund. Sedan valde Foppa – trots att han säljer två i veckan – att köpa sig fri från bingolotter.

Ett udda upplägg, som dock gör gott i den bruna kassakistan. Kanske vill Foppa visa att han är lika förmögen, och godhjärtad, som sin något mer välkände look-a-like Peter.

Tre olika kommandon har delat på coachningen av squadra B under året. Fjolårets Lars-Tommy, det vill säga Kalle-Shilton har vid ett par tillfällen haft problem att sköta sina matcher.

Vid ett tillfälle – Rångedalamatchen i början av augusti – kunde varken Kalle eller Shilton själva sköta lagledningen. Då inträffade en skräll: **Bullen klev fram och tog ansvar**. Det var föredömligt och ansvarsfullt. Ett härligt initiativ.

Tyvärr var vädret lite för bra. Under en vecka med sol, bad och fest i Varberg glömde vår bulle att kolla transporter hem till Borås. Plötsligt på matchdagen, när han låg på beachen, hade sista tåget gått.

Ojdå, sa Bullen och ringde Malm. Vår sekreterare fick lägga om sitt schema och rädda situationen. Förutom ledare visade det sig att det även saknades både dräkter och material.

Erik "Julle" Jullander hade en kortvarig formtopp som målskytt under våren 2000. Han blev sniken försäsongskabel det året genom att rulla in tre bollar från mycket nära håll. Efter det har han inte visat några större strikertendenser. Förrän i år.

2006 har formtoppen hållit hela året. Redan i vintras visade Julle vad som var på gång. Vid ett flertal inomhusträningar noterades att **Jullegol öste in mål** i oanad mängd. Och när squadra B drog i gång sin säsong blev det drömmål på drömmål.

Höjdpunkten nåddes mot Borgstena söndagen den 3 september. Efter att ha gjort ett underligt klackmål tidigare i matchen slog Jullegol till med årtusendets bruna mål.

Han tog emot en hård passning på volley, med utsidan av högerfoten, och klackade bollen över sig själv så att han fick med sig den i steget. I frill läge valde han sedan att dra till på volley från 25-30 meter.

Skottet tog i ribban, ner på mållinjen och upp i nättaket. Hyllningarna efteråt visste inga gränser. Kalle Åkerström rusade fram till målskytten och kastade sig över honom. Rasmus och Affen kastade sig till marken och skrattade. Ingen verkade tro att drömmålet var sant. Läs mer nedan.

De bruna bönorna självdog under 2005. Fast under året har intresse väckts från flera olika håll. I slutet av april mejlade en tjej vid namn Sofia Krizan, och frågade om bönorna behöver en målvakt.

"Har Kabel Åttio behov av en spelare till damlaget? Jag är snart 16 år och har lite erfarenhet av fotboll, och tycker själv att jag är en ganska bra målvakt. Det jag undrar över är också: vilken nivå ligger era Bruna Bönor på (så att jag inte skulle vara för oerfaren)?"

I mitten av maj skickade Julle ut en fråga i gästboken:

"Är Bruna bönor ett nedlagt projekt? Jag känner en+fyra (=5) tjejer som är sugna på fotbollscomeback. Det är ett halvt inomhuslag."

Kanske kan visionen om **ett mer varaktigt böngäng** trots allt uppfyllas någon gång i framtiden.

Redan för ett par år sedan kläcktes idén att FC Kabel Åttio skulle arrangera en egen inomhusturnering, Kabel cup. Arbetet med turneringen har dock gått minst sagt långsamt.

Vid den nya styrelsens första möte – den mycket välbesökta träffen hos Råka den 20 februari – bildades också en Cupkommitté.

Det var dock inte med någon större entusiasm som kvintetten Gotland, Shilton, Rasmus, Lasse och Kalle tog plats i kommittén – det var snarare under halvt tvång. Något som märktes på entusiasmen i deras arbete.

Gruppen fick tillgång till en ekonomisk kalkyl som Malm hade tagit fram. Sedan började de arbeta. Eller vad de nu gjorde. När Gotland redovisade kommitténs resultat på styrelsemötet hos KN-redaktör Rydén i början av september var det närmast **synd om vår gaute**. När Gotte läste innantill ur kommittéprotokollet – som var ett sönderkladdat A3-kuvert – möttes han av skepticism och närmast hänfulla skratt från de närvarande.

Kommitténs resultat imponerade nämligen inte direkt. De hade i princip inte tagit fram något nytt under ett halvårs arbete. Till exempel hade de missat att det behövs domare för en fotbollsturnering. Gotland lovade dock komma tillbaka nästa år. Bättre lycka då...

Det har väl knappast gått att missa att engagemanget i klubben inte varit på topp under 2006. Allas vår Henric "Shilton" Samuelsson skämdes så över sin insats att han skickade en ursäkt till ordförande Rydén i mitten av september.

Den kändes helt onödig. Herr Shilton behöver absolut inte be om ursäkt. Han skall ha ett stort tack. Skulle alla känna lika stor kärlek till den bruna sekten som han, skulle vi inte ha haft några problem. Hur många andra rullat glatt de drygt fyra milen till Björketorp för att se en betydelösa höstmatch?

Höjdaren under året är att vår trivselsrunda styrelseledamot har **lackat sin bil brun**, och skrivit Kabel 80 på dörrarna. Ok, det borde ha stått Kabel Åttio med bokstäver, men oavsett är den bruna läckerheten den bästa reklampelare klubben någonsin haft. Tack.

Någon rakt igenom brun blogg finns inte – även om gästboken skulle kunna räknas som en.

Tisdagen den 19 september startade dock Kalle Åkerström en egen blogg – Fieldsteems blog. Huvudriktningen är åt musikhållet, fast in emellan har ett och annat inlägg med brunt innehåll dykt upp. Även om uppdateringen ännu så länge bara varit sporadisk.

Skulle man mot all förmodan vilja läsa **Kaiser Karl-Fabios tankar** är adressen till bloggen: <http://fieldstream.blogspot.com/>

Under juni månad, och en bit in i juli, reste ett stort gäng bruna sektmedlemmar runt i Tyskland, eftersom det pågick något slags internationell fotbollscup där.

Sveriges lag varken floppade eller gjorde succé.

Succé var däremot exakt vad Larsa Persson gjorde. Efter segern mot Paraguay i Berlin tackade gammelkabeln ja när en Paraguaysupporter föreslog tröjbyte. Den rödvitrandiga matchtröjan gjorde Larsa extremt populär.

”Jag har aldrig fått så många **kramar av svenska tjejer** under en kväll förr,” sa Persson den äldre nöjt.

Svenskorna ville förstås trösta stackars Lars, som naturligtvis spelade med. Fast han var lite orolig att någon skulle börja prata spanska med honom. Frasen ”Una grade Cerveza, por favor” räcker liksom inte till någon längre konversation...

Även Jullegol hade framgång under VM i Tyskland. Han hittade en flickvän, Annie, i Berlin.

Trots att 57 olika spelare varit med och tränat, och att ytterligare 15 man deltagit i veteranlaget, har vi periodvis haft svårt att få ihop lag. Våra olika ledarkommandon har mötts av massor av olika skäl för att slippa spela match. Det har varit skador, sjukdomar, gräsklippning, jobb, **pizzor, tvättider, resor och gud** vad allt.

En av de mer intressanta fick Kalle när han kämpade för att få ihop 16 man till squadra B:s höstdrabbning med Borås GIF. Så här skrev han på sin blogg:

”Fick precis sms-svar från Erik ”Stellan” Stolt: ”Blir svårt. Befinner mig just nu på ett berg i Namibia”... Hade visst glömt att den gode Jägar-Stellan begett sig till mörkaste Afrika för att ägna sig åt övermanlig storviltsjakt i två veckor. Dålig stil dock att inte ställa upp...”

En nyhet i västgötafotbollen under året var att man var tvungen att fylla i personnummer på samtliga spelare på laguppställningslappen.

Johan fixade i våras en lista över födelsedatum på alla aktuella spelare till A- och B-lag. Den har legat i sjukvårdsväskan. Vid ett antal bortamatcher har den dock glömts kvar på Ryda.

Till vårens sista match, den borta mot Kinnahult var listan med. Det hjälpte föga.

När taktikgenomgången skulle inledas satt Niklas och Bullen och fyllde i laguppställningslappen. Niklas skrev, medan Bullen läste personnummer från vår inplastade lista. Det gick minst sagt knackigt. Plötsligt fick Niklas en **hysterisk skrattattack**.

– Nu läste Bullen till och med fel på sitt eget personnummer, förklarade Nicke imponerat.

Samma dag som A-laget besegrade Yugo i Kinna spelade AIK mot Öster i allsvenskan. Smälänningarnas målvakt målade ett par läckra tavlor i den matchen.

Målvaktsmissar blev därför ett samtalsämne bland kablarna i duschen efteråt. Peter Medalj kom snabbt att tänka på hur Werder Bremens målvakt Tim Wiese gav bort bollen till Emerson i Juventus på övertid i vårens Champions League.

– Emerson kunde bara vända så här, sa Nyman och visade hur brassen sparkade bollen i tomt mål.

Skillnaden var den att medan Emerson befann sig på en gräsmatta och sparkade på en boll, höll Nyman till i ett duschrum och körde foten i ett **metallgaller för vattenavrinning**.

Följden blev att höger stortå fastnade. En stor skinnbit slets loss, och blodet började rinna. Nyman bet ihop, men hade alldeles tydligt hysteriskt ont. Efter att ha spolat vatten på tån, och lindat den hårt fick vår medaljägare vila från fotbollen ett par veckor.

Vissa mål framkallar större smärta än andra, som Robinhos på Ekåsvallen i Ubbhult.

Vid en bakåtpassning till hemmamålvakten klev Robban fram för att sätta press. När han kom nära lyfte han benet för att täcka. Det blev bingo – eller kanske inte.

Målvaktens hårda rensning gick nämligen rakt upp på stridskuken. Sedan for bollen mot det tomma målet. Vår unga tekniker hann inte känna efter utan sprang efter och såg till att kulan verkligen passerade mållinjen.

Sedan sprang han raka vägen till avbytarbåset för att ta hand om två andra kulor. Under matchens sista kvart saknade vi avbytare – Robinho var nämligen satt ur spel. Han krossade en ispåse och placerade den **mellan sina särade ben**. Hade det inte funnits så många andra lysande kandidater till Årets mål skulle nog det här ha tagit priset...

Vår spänstige skyttekung Gurra Risinger har haft problem med sina fötter länge. I början av juli var det äntligen dags för operation av båda hämlarna.

Gurra förväntade sig ett lätt ingrepp. Han var fel ute. Rejält fel.

– Du blir **sjukskriven i åtta veckor**, och det tar minst tre månader innan du kan springa igen, förklarade läkaren efter operationen.

Gurra hade trott att han skulle vara tillbaka på någon vecka. Det blev kryckor på beachen hela sommaren i stället. Fast trots att han bara spelade hälften av A-lagets matcher blev han sniken kabel 2006. Ett underbetyg till övriga anfallare.

FC Kabel Åttio har i princip lidit av måltorka från forwards ända sedan KJ:s och Micke ”Kalis” Banérs dagar – även om Anders Burkards öste in mål under några år vid millenieskiftet.

Inför årets serie fanns dock hopp om islossning. Lagledningen satte stort hopp till anfallstrion Gurra, Jack och Fagrell. Och visst producerade de – när de mot alla förmodan var med.

Tyvärr visade sig nämligen alla tre vara **fullvärdiga albylkandidater**. Totalt gjorde de 23 matcher – alltså drygt sju per man – och 14 mål.

Det har varit ett år av bakslag. Fast på ett sätt lyckas vi bra, **vårt varumärke sprids** förbluffande snabbt över världen.

Går man ut på Google och söker på FC Kabel Åttio får man 759 träffar. Tar man bort FC är man uppe i 1190. Vid utgivningen av Kabel News nummer 11 – augusti 2005 – fick man bara 13 träffar på det fullständiga klubbnamnet. Snacka om att vi fått ut vårt namn i år.

För att få fart på aktiviteten i klubben arrangerade Sociala utskottet sent omsider en upptaktsfest i Björbostugan den 29 april. På festen hölls en femkamp i sann Kabelanda.

Fyra lag gjorde upp om segern. Även om arrangörerna redan vid femkampens start hade fått i sig lite väl mycket dricka så gick det inledningsvis lugnt till. Avslutningsgrenen – Hela havet stormar – blev dock allt annat än lugn.

Varje lag fick ta ut två kämpar – fast ett valde att stå över. Därmed blev det sex man – Bullen, Lien, Bäck, Gurra, Eriksson och Felix – som gjorde upp.

Redan från början gick det vilt till. De sex brottades, slogs, höll i varandra – och när musiken tystnade kastade de sig över varsin stol. Bara för att upptäcka att lekledare Kalle hade räknat fel – det fanns nämligen sju stolar. **Den sjunde stolen** åkte ut...

När även lekledaren lärt sig reglerna fortsatte kriget. Det flög stolar och folk i Björbostugan på ett sätt som fick närvarande damer att bli så förskräckta att de lämnade rummet – speciellt hon som fick en stol i huvudet. Det var så vilt att Bäck i protest valde att hoppa av.

Brun vetenskap

”Lugn, gubbarna kommer när gräset blir grönt.”

Så brukar det heta. Kabel News beslöt sig för att göra en vetenskaplig undersökning för att se om den gamla ultimaklyschan hade någon grund i verkligheten. Som testgrupp valde vi förstås Borås brunaste brassar.

Resultatet är intressant. Forskningen visar nämligen att klyschan är klockren. Gubbarna kommer under maj månad, just när gräset går från att vara gulaktigt till att bli grönt.

Vissa brukar justera klyschan och säga: ”Gubbarna kommer när gräset ÄR grönt.” Den varianten visar sig dock vara helt fel. För när gräset väl har blivit grönt verkar suget efter fotboll ha sjunkit rejält, då minskar nämligen närvaron på träningarna ganska snabbt.

Ett delresultat i forskningsrapporten chockade våra vetenskapsmän, och har redan givit eko över världen. Ansedda International Journal of Scientific Research har lönlöst bönat och bett om att få redovisa resultatet före Kabel News. Världssensationen handlar om att ultimaspelare mycket hellre tränar på hårda grusplaner i kalla februari och mars än på skönt, grönt och välklippt gräs i juni, juli och augusti.

Ett annat intressant resultat är att forskarna funnit en tät koppling mellan sommarlov i skolan och usel träningsnärvaro. Under skollovet var det aldrig fler än tolv man på Kabels träningar – det trots att alla utom en hade lämnat gymnasiet sedan länge.

Här är hela den faktaspäckade rapporten, månad för månad:

Februari: Vi körde tre pass, och snittet var fina 17.00. Som bäst var vi 18 man, som lägst 15. Inte mindre än åtta man körde alla tre passen – Johnny, Bocken, Robinho, Eriksson, Larsson, Malm, Gurra och Adam. En bra start på träningsäsongen.

Mars: Vi körde åtta pass plus en internmatch. Som bäst var vi 20 man, som sämst elva, träningsnittet låg på 14.56. Adam fortsatte ha god närvaro – han var med på åtta pass. Kalle, Malm och Larsson närvarade på vardera sju. Totalt var snittet nere på 15.17 efter elva pass. Mars var godkänt, absolut inte mer. Alltför många hade fortfarande bara visat sig vid enstaka tillfällen.

April: Månaden innehöll sju pass plus ett träningsläger. Närvarosnittet på de sju passen var svaga 13.57. När vi var som flest var vi 21, som lägst åtta – det var för övrigt på skärtorsdagen. Malm var med på sex pass, Gurra, Bäckstrand och Adam på vardera fem. Totalt efter 18 träningar låg snittet på 14.72 – en besvikelse med tanke på hur bred trupp vi hade. Vid seriestart i slutet av månaden kändes nämligen träningsnivån i truppen dålig, för att inte säga usel.

Maj: Månaden innehöll åtta pass, snittet på dem var fina 19.13. Som bäst var vi 23 man – årets toppnotering, som lägst 14. Malm var med på alla åtta träningarna, David Hagström på sju. Med gräset kom intresset. Totalsnittet åkte upp till 16.08 efter 27 träningar. När gräset blev grönt kom folket. Tyvärr hade vi givit för stort handikapp fysiskt sett, så den goda närvaron under maj gjorde inga avtryck på resultaten i Boråssexan. Och tyvärr var haussen tillfällig, efter maj sjönk totalsnittet månad för månad.

Juni: Under helg- och VM-månaden hann vi med fem pass. Snittet på dem var usla 14.00, vilket tog ner totalsnittet till 15.74 efter 31 pass. Under juni var vi som bäst 21 man, som sämst genomusla 9. Malm och Kinky deltog på samtliga månadens fem pass, Kalle på fyra. Redan i juni hade de bruna börjat prioritera bort fotbollen. Okej, Rydas planer var inte bra, men raden 15-14-21-11-9 imponerade inte. Tydligt verkar det finnas ett samband mellan skolterminer och träningsvilja. Efter skolavslutningen rasade nämligen närvaron till usla nivåer.

Juli: Under sommarmånaden körde vi tre pass, och fick det pinsamt låga snittet 8.67. Ingen var med på alla tre träningarna. Shilton, Johan, Nyman, Gotland, Kinky, Ekström och Robinho kom dock till två. En gång var vi tolv man, de båda andra bara sju. Totalt föll snittet till 15.12

efter 34 träningar. Det här var utan tvekan årets klart sämsta månad. Varma juli lämpar sig tydligen inte för fotboll, i varje fall inte på ultimanivå.

Augusti: Det blev åtta pass under regniga augusti, i snitt var vi svaga 12.50 personer på Ryda. Peder hade bästa närvaron med sju av åtta träningar. Afzelius och Robinho var med på sex vardera. Som bäst var vi 17 man, som sämst 5 – och fick ställa in. Efter 42 pass hade totalsnittet sjunkit till 14.62. Logik är något som inte hör ihop med Kabel Åttio. Rydas planer var kanonbra i början av månaden – då kom knappt någon och tränade. Sedan kom regnet, kylan – och närvaron ökade något. Det hindrade dock inte att augusti blev klart sämre än samtliga grusmånader.

September: Under årets sista uteträningssäsong körde vi åtta pass. I snitt var vi 11.90 personer – vilket inte är godkänt. Det innebar att totalsnittet för året slutade på 14.18 efter 50 pass. Räkningar in träningslägret och internmatchen blir snittet nästan identiskt. Under september var vi som bäst 18 man, som sämst – två gånger – var vi sex. Malm fick full pott under månaden, medan Bocken bara missade en träning. När mörkret tidigarelade våra pass sjönk närvaron ytterligare. Bara under juli månad hade vi sämre närvaro.

Saxat ut gästboken

Som vanligt händer det en del i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit sedan mitten av mars månad. Här är ett axplock:

Alf bevakar som bekant omvärlden åt tullverket. Men innerst inne drömmer han om att få ta över en annan bevakning: Larssons av V75:

Affen Lördag den 25 mars 2006 19.13:

"Trav-Larsson hade fyra rätt på 2112 rader, jag sex på 1200 – varför är inte jag spelproffset? //Bitter"

Stefan "Årets Albyl 2001 och 2002" Söderberg har siktat på comeback i drygt fem år nu. I år har han presterat en inomhusträning, och ett inlägg i gästboken:

Stefan Söderberg Torsdag den 23 mars 2006 13.21:

"Jaha, här har man lovat Herr Ordförande i ett par års tid att man börjar bli aktuell för laget igen och så dyker man upp på en inomhusträning och döm om min förvåning när Johan "Trappatoni" Rydén lyser med sin frånvaro, jag blev så besviken och chockad att jag inte har förmått mig att komma ner ytterligare en gång, men snart så är nr 4 tillbaka :-)"

Att vår hemsida är utmärkt visste vi redan, men det är alltid trevligt när folk surfar förbi och upptäcker sidans storhet – även de som har dålig smak vad gäller färger:

Impad Söndag den 26 mars 2006 13.35:

"Kabel Åttios hemsida är den bästa fotbollshemsidan någonsin! Enda problemet är färgen... brun"

Kabel News egen krönikör levererade några bruna helgtips en fredag:

Partille-Steffo Fredag den 31 mars 2006 11.37:

"Musik till helgen: Brown Sugar (Stones) Fat Mammy Brown (E. Fitzgerald) I dag tillämpar vi Brun Utan Sol i Götet, men det börjar spritta i dököttet. Säsongen är här! Boka en stolsits på Kabel Arena åt mig, Persson!!"

Det har varit dåligt med riktiga Kabelfester under året. Vissa partyn hade dock riklig Kabelrepresentation, såsom det hos Rasmus på kvällen efter träningsmatchen mot Rävlanda:

Fabio Söndag den 26 mars 2006 16.38:

"Det var för övrigt en sjutusans gnälla-över-smärta-orgie på Razzes röjarskiva i går... Nicke gick runt med krycka (han fick fett med kvinnlig medkänsla på krogen senare) och ojade sig. Fabio hade ont mest överallt och lät alla höra det. Gotland stönade tungt varje gång han blev tvungen att använda sin fot. Jack hade mest ont i huvudet och var allmänt patetisk. Razze (som inte hade spelat) trillade ner för trappan och åkte de sista 73 trappstegen på svanskotan och ryggen, och naturligtvis gjorde det rejält ont på värden. MEN KUL HADE VI!"

Hela våren var vår skade- och sjukdomslista betydligt mycket längre än den över närvarande på träningarna, något Gurra kunde konstatera efter den torsdagsträning då varken Malm eller Johan kunde närvara:

Gurra Torsdag den 30 mars 2006 21.53:

"Tolv man på träningen här idå. Kalle försökte vara tränare...Efter mina beräkningar måste det vara 40 man skadade."

Lien och Ådahl hade en intressant ordväxling efter Kronängsmatchen, och det är inget aprilskämt:

Lien Lördag den 1 april 2006 14.59:

"Ådahl: Tycker du gjorde en bra match i dag. Men är det inte dags att släppa fram lite yngre folk nu. Kan höra med Affen när vets tränar, om du vill. Du och Affen skulle nog passa bra som mittbackspar, inte för snabba, men heller inte för tekniska. Du skulle nog heller inte vara äldst... Men bra nära..."

Ådahl Lördag den 1 april 2006 16.12:

"Starkt slitet i lervällingen i dag gubbar! Ett oavgjort resultat med flera A-lagsaktuella skadade är helt klart bättre än vad jag hade trott! Alla kämpade och slet förtjänstfullt! Lien: Jag tycker också att vi bör släppa fram lite yngre spelare, men det kommer ju inga... Att vi släppt fram dig ser jag som ett svaghetstecken. Det får ledartrojkan ta på sig..."

Affen Lördag den 1 april 2006 20.03:

"Jag bildar gärna mittbackspar med dig Ådi – om några år. Men du får nog stå på tillväxt ett tag till så att fjunen hinner gråna litet till. Grattis Fabiolo till två skott mot mål i samma match. Det har jag inte lyckats med ännu på 175 säsonger med Brunos IF. Du är i sanning en coming maaaaan. //Affen"

Även FCKÅvets2000 spelade en träningsmatch inför årets serie. I den deltog två juniorer. Den ene var riktigt förväntansfull:

H-son Onsdag den 12 april 2006 12.22:

"I dag mats mot Sandhult. Zonspel eller inte. Det går rykten om att sir Alf & P.D.Ä har skissat på ett helt nytt spelsystem. 0-7-16 med tre matematiska. Tolvrättsgaranti. Jag tror att det räcker om vi har kul !!! Tips, 3-1 till Kabel."

Affen Onsdag den 12 april 2006 13.39:

"Nä Henke. Systemet är U-0-38 med femrättsgaranti á la Bonnen 1982. Vi kommer att spela med lågjuicepress och zonsalva, och vårt hemliga vapen är att försöka smyga in en tolfte man direkt från start – vi vet ju alla att S-hult inte är så bra på att räkna. //Aff"

Ibland hittar gamla bruna idoler in i gästboken. Här var det en gammal favorittränare som gjorde ett besök. Fast han får slipa lite på svenskat:

Erik toivokainen Torsdag den 6 april 2006 21.16:

"Kul att det går bra för kablar. Ungre spelare som Freddy och Johan gör att det större stabilitet i laget. Självt skall jag göra comeback i morron, då vi möter skollaget. Skall följa Kabel i år..."

Till slut lyckades äntligen det sociala utskottet sätta ihop en upptaktsfest. Den hölls den 29 april i Björbostugan – ett illa valt datum, tyckte vissa:

Zamora Fredag den 7 april 2006 12.21:

"Satans vad jag hatar allt just nu! Har suttit och grunnat länge länge om när jag skulle fira min 30-årsfest. Bestämde för två veckor sedan, och har bokat lokal och en hel del grejer. Vilket datum var inte det då! Jo, just den 29 april! HORHUS MED FLATLÖSS! VARFÖR?"

Precis som i fjol var flera kablar aktiva när det blev dags för allsvensk drömelva i rosa tidningen. Raoul presenterade en något överraskande uppställning:

Raoul Torsdag den 13 april 2006 13.43:

"Min drömelva: Bandy målvakten från Filipstad – Kyla, H:son, Micke Ståhl, Vinberg – Shilton, Bredin, Pinnen, Svampen – Burkards, Julle. Respekt!"

Lagledare Alf lämnade följande rapport från vets seger i genrepet – som hölls en dryg månad före premiären:

Affen Måndag den 17 april 2006 17.22:

"Bra vecka detta: Först en mycket gedigen insats mot Sandhult. Kanske den bästa halvlek Vets spelat, den första i onsdags. Juniorerna var bra, det vill säga hedersgubbarna Henke och Ordförande, men det var alls inte bara dessa som gjorde't. Alla var bra men bäst av alla var nog min mittbackskollega Herr Stubb. Det var en ren glädje att spela jämte honom. Att det sedan blev litet darrigt sista kvarten när jag fick gå av med vadmärkning, det må vara resten av gänget förlåtet. Nye Håkan Persson, den fjärde värvningen från mitt gamla GSK, var bra på högerbacken och nästa säsong har vi två goda konkurrenter på den platsen, Persson och nye Johan Rydén som vikarierade med den äran en stund i andra. Klart att vi äldre fick visa litet hur Ordförande skulle agera i vissa situationer, men det kommer nog. Vi spelade ju förresten både zonförsvar, med planhushållning samt med rak klassisk backlinje. Nja, det är nog så att Johan får vänta tills dinosaurierna har dött ut innan han ställer till det för oss. Rydén muttrade något om att starta ett eget veteranlag, men vi får la se. Sen blev det utklassningsseger mot Persson d ä i fiske dagen efter på Helsingborgs pিরer i storm och hagel. Tio timmars fiske gav Lars två firrar och jag fick fem. Men en av dem var en tjock torsk på 1.65 kilo, så...//Affen"

När den svenska VM-truppen presenterades den 9 maj trodde många att Magnus Felix skulle vara Lars-Rolands motsvarighet till Theo Walcott. Så blev det inte på grund av ett tekniskt missöde. Felix tog dock petningen på rätt sätt och satte en balja för squadra B påföljande helg:

Felix Måndag den 15 maj 2006 10.21:

"Så här var det. Jag var uttagen till VM-laget, men missade mobilsvaret som Lasse pratat in, så min plats gick till Zlatan. Så kan det gå när batteriet är slut. Nu skall jag i alla fall ladda om batterierna till nästa B-lagsmatch, om man får vara med! Skall hålla stenkoll på mobilsvaret så jag inte missar något igen."

Vissa kablar ställer ibland konstiga frågor. Den här tar priset den här våren:

Foppa Torsdag den 27 april 2006 22.53:

"Ordförande. Fick jag ditt mail?"

Ex-kabel Patrik Tilly hade det svettigt under året eftersom han var åklagare i det omtalade fallet kring Surtemorden. Flera gånger kunde man se vår oräddade femkampsmästare i TV-rutan:

H-son Tisdag den 9 maj 2006 8.01:

"Jag och DJ jobbade ihop med Tilly under några säsonger här i Kabel. Känns kul att han har tagit till sig lite tips från sina kollegor. Vilken trio vi var. DJ pratar i radio. Tilly i TV. Jag bor i Sexdrega..."

Under sommaren dog aktiviteten i klubben, i gästboken minskade de roliga inläggen rejält. Fortfarande vid A-lagets höstupptakt var det bruna engagemanget uselt, något som uppmärksammades på olika sätt:

Partille Steffo (Krönikör) Fredag den 11 augusti 2006 8.56:

"Allvarliga ord i en vårkrönika från ordförande. Kabel ÄR allvarligt. Att ha skoj är på fullaste allvar. Om alla var allvarliga var alla var dag varligt alldagliga. Tjöta.... HA SKÖJ, KABLAR!!"

I mitten av augusti nåddes vi även av nyheten om att Hedared hade lurat över en brun lie. Något som väckte starka känslor – man lämnar ju inte en sekt hur som helst:

Lasse Fredag den 11 augusti 2006 10.31:

"Lien: Din jävla svikare... Dödsstraffet kommer att verkställas inom kort. Affen är inte i nådig i sina metoder. Det blir mycket jugoslaviska inslag som skinnpaj och nackskott i din avrättning."

Eländet visste inga gränser där på sensommaren. Av många dåliga nyheter var det här en av de sämre, även om den inte kom som någon jätteskräll:

Zamora Fredag den 11 augusti 2006 12.53:

"Ojoj oj vad kroppen värkte igår efter matchen och gud vad tungt det är i dag. Kul att träffa gubbarna men suget på boll finns tyvärr inte. Känner mig mest småtjurig hela tiden och det tar typ fem minuter från att kroppen känns bra tills att bägge ljumskarna värker och ryggen låser sig. Jag kommer så klart ställa upp när det behövs och jag kan, men det kommer nog inte bli mycket mer boll efter den här säsongen för min del. Nu har jag verkligen testat allt för att ljumskarna skall bli bra (förutom operation). Så roligt är det inte med boll så man står ut med att känner sig som 80 år i en-två dagar efter varje pass. Hoppas nu att "Tvålen" kommer så vi kommer ha två målvakter även i fortsättningen i Kabel. Viktigt!"

Vissa agerade direkt efter att de hade nåtts av nyheten om att vår gamle stormålvakt tänkte gömma handskarna på vinden. Alf hävdade att han frågade en välkänd sierska om hjälp. Frågan är dock hur trovärdig spådomen är:

Affen Fredag den 11 augusti 2006 18.05:

"Zamora lelle: Saida säger att du kommer att bli frisk – du kanske måste vila, eller bryta benet först. Det gjorde Affen när han hade ont i ljumskarna, och när han kom tillbaka efter 1,5 år så var allt borta (inklusive bollkänslan). Du ska ju stå i vets om fem år jö!!! //A

Håkan P Fredag den 11 augusti 2006 21.23:

"Affen: Saida e dö."

Vid mitten av augusti blev plötsligt det bruna veteranspelet sambapåverkat:

Håkan P (Perssino) Tisdag den 15 augusti 2006 19.51:

"Petrande Peres: Ska vi köra med samma lag på söndag som senast, alltså: Kjörnsbandro – Perssino, Petrande Peres, Sterto, Skogla – Persseiro, Reinholdssaldo Pau, Leildo, Minho, Arnimo – Johansseiro."

Lasse Tisdag den 15 augusti 2006 20.03:

"Vilket härligt brassgäng vets är!"

Efter sitt drömmål på Ryda mot Fristad C den 14 maj trodde Julle att han stod på toppen av sin karriär:

Julle Tisdag den 16 maj 2006 10.14:

"För egen del funderar jag på att lägga ner min fotbollskarriär nu. Jag känner att jag nådde toppen ungefär i 75:e minuten i söndags..."

Som tur var gjorde Julle inte allvar av sitt hot. Då hade han ju aldrig fått uppleva söndagen den 3 september – och MÅLET som det kommer att pratas om i årtal:

Malm Söndag den 3 september 2006 20.46:

"Det blev 2–2 mot Borgstena efter slit på ett jobbigt Sportfält. Julle gav oss ledningen med en klack. Han utökade efter att ha tagit med bollen med klacken, upp på volley och dragit till så att bollen dök ner under ribban, träffade undersidan, ner på marken och upp i nättaket. Robinhos mål har fått konkurrens."

Fabio Måndag den 4 september 2006 12.18:

"Robinho får ursäkta, men årets mål är för mig redan utsett...Jullegols makalösa uppvisning i fotbollsestetik i går på den gäggigaste A-plan jag varit med om slår allt i år. Efter att ha tagit ner Bockens kompisspassning i knähöjd på klacken med högerfoten gick bollen i en perfekt båge över Julles axel. Väl där drog vår gänglige forward till med allt vad han hade mot mål, avstånd cirka 25 meter. Bollen gick i perfekt båge och träffade STENHÅRT ribbans underkant (vid detta tillfälle hade Borgstenas målvakt intagit fosterställning och grät efter mamma), studsade ner innanför mållinjen och sedan upp igen i nättaket. Helt, helt gallet. Samtliga kablars reaktion var också en klassiker: folk vred sig i skratt. Helt, helt makalöst. Jullegol för president!"

Pinnen Måndag den 4 september 2006 22.59:

"Sitter fortfarande och funderar om jag har sett ett snyggare mål än Julles. Totti gjorde ett fantastiskt mål för något år sen, Zlatan gjorde ett i Ajaxtröjan, men jag tycker nog inte de målen når upp i samma klass. Det är möjligt att man skulle kunna hitta något snyggare om man tittade på brasiliansk fotboll, men jag har aldrig sett något. Så för min del så räcker det inte med att det blir årets mål – det måste bli århundradets mål."

Affen Tisdag den 5 september 2006 20.39:

"Jag tror minsann att jag håller med om att Julles mål är av kalibern "omöjligt". Mycket kul har jag haft i Kabel under dryga 25 år men jag har nog aldrig tidigare frivilligt slängt mig ner i en dyngsur gyttejöl och garvat så jag hållit på å dö. Och då har vi bara talat om det ena målet – den fåniga klacken på det första retade ju nöjdmusklerna. Men slitpriset –Bocken Bruse eller vad han heter – han slet jävlar i mig så jag blev trött bara jag såg honom. Sen kan man bara konstatera att det faktiskt blev skojigare och skojigare när man kände att man faktiskt orkade springa 90 min i rotblötan. Om det var dåligt tempo, bakrus hos alla andra eller något annat vet jag inte. Tristare är dock att den 14/10 var sämst för mig eftersom Qvinnan nr 1 i mitt liv – mamma – fyller 70 //A"

Squadra B har letts av tre olika kommandon under året. Ett av dem – Pantzar-Zamora – visade sig vara oslagbart. De gick igenom serien utan förlust. En makalös prestation, som gjorde ledarduon lätt kaxig:

Zamora Onsdag den 13 september 2006 8.33:

”Gotland: Jag och Jocke vet fortfarande inte hur det känns att förlora som coacher i Kabel B 2006... Kan du berätta?”

Gotland Onsdag den 13 september 2006 8.47:

”Det känns ungefär som att rappa på cykeln och landa på ramen med kulorna mellan.”

Ett år i de lägre serierna innebär en hel mängd resor till mer eller mindre idylliska landsortsamhällen. I år har det bruna tåget rullat in i bland annat Ubbhult, Fritsla, Hökerum, Rävlanda, Vänga och Od. Musikerskribent Åkerström, med meriter från mängder av festivaler i små landsortshålor, fick ett minne för livet på en av de nämnda bruna utflykterna:

Fabio Onsdag den 13 september 2006 9.51:

”Hur kan Od/Annelund ligga FÖRE vårt b-lag? De var ju päckedåliga när ”vi” spelade mot dem i somras! Vill för övrigt minnas den dagen som en av sommarens överlägset bästa... Åkerström+otroligt väder+en svensk landsbygdsidyll+brassestol+en kasse öl+underbart publikfriande fotboll+Liens filmning+Foppas galenskaper+Magnus ”Trollkarlen från Od” Henrikssons matchvinnande mål med 1,23 sekunder kvar av matchen+romantisk hemresa med Stellan i baksätet...Mumma!”

Under hösten hände det alltför ofta att folk kom och stank sprit under A-lagsmatcher. Affen jämförde med hur det såg ut förr i Kabelvärlden, dessutom passade han på att hylla zonförsvaret – eller hur det nu var...

Affenaldo Torsdag den 21 september 2006 18.26:

”Nyss hemkommen från torsk- och röstfiske i Berings Sund där jag bonkat PP, blir jag orolig – här pratas om promillehalter hit och dit – vad är det för fel på procent? Gotland: Jag anser att det bara finns en zon för en mittback av rätta virket och det är den erogena, vilket kan innefatta typ vad och vilket område som helst, vilket även tycks vara mottot med zonförsvaret. MEN, det går att lära gamla rävar yla, så varför skulle inte jag, om jag får några decennier på mig, kunna det? För övrigt anser jag att Herrljunga bör förstöras. Världen ände på denna jord oavsett vilket håll man kommer ifrån. //A. Naldo”

FC Kabel Åttio–Wästerhov 2–1. Det blev resultatet av ”Slaget om Ryda 2006”. Fast hovslagarna vann höstmötet med 1–0 och slutade före oss i tabellen. Efter höstsegern hälsade en av våra grannar på i gästboken. Denne visade bristfällig matematisk kapacitet, då han inte kunde räkna ut att vi vann derbykampen:

Hovethälsning Fredag den 22 september 2006 15.59:

”Måste erkänna att derbysegern satt skönt, och när man sedan ser statistiken som Kabelsupporters tagit fram från möten på Ryda mellan Kabel och Rydas Stolthet känns det än bättre. Fast segern förra helgen på en tvivelaktigt dömd straff i 90:e minuten var än skönare. Hade er ordförande gjort som vår ordförande, det vill säga agerat aktivt för att vinna tvivelaktiga domslut kanske resultatet blivit annorlunda. Vår ordförandes taktiska placering vid ert mål i slutminuterna var genialt. Hans skrik i samband med situationen gjorde att den utmärkte domaren inte tvekade en sekund. Säkerligen en felaktigt dömd straff, men underbar! Bit ihop Kabel – nån måste vara näst bäst på Ryda också. Skål...”

Squadra B var med i toppstriden av Fristads C-reserv under hela våren. På senhösten föll dock vårt stolta B-lag ihop – inte minst på Sjöbovallen den 24 september. Förlusten med 8–1 var den tyngsta sedan squadra B återstartades 2003:

F.d. Jullegol Söndag den 24 september 2006 20.05:

”Solen i ögonen, dåliga frispelningar, för blåa motståndare, för snett gräs, för tveksamma offsideavblåsningar... ska försöka slipa på fler bortförklaringar sen. Vill höra Gotlands också. Först ska jag sätta mig i skamvrån en stund.”

Gotland Tisdag den 26 september 2006 8.59:

”Jag skäms så mycket från i söndags så att jag lägger skorna på hyllan fram tills nästa vecka då inomhustiderna börjar. Kram på er och lycka till i helgen. Jag kommer att hålla mina tummar.”

Folk verkade ha glömt bort att fotbollssäsongen fortsätter in på hösten. Under helgerna i augusti och september var det ett hysteriskt tufft jobb att få ihop lag – speciellt B-lag. Inför squadra B:s avslutningsmatch mot Sandhult kämpade Kalle och Shilton vilt. De lyckades till slut få ihop 13 man – till ingen nytta då SSK ringde återbud sent kvällen innan matchen:

Coach Shilton Fredag den 29 september 2006 12.01:

”Som Coach Fabio skriver: HJÄÄÄÄÄÄLP!!!!!!!!!! Har du någon kompis, vän, bekant, avlägsen släkting i Värmland, 80-årig farmor eller liknande som möjligtvis sett en fotboll någon gång så hör av er. Vi behöver all hjälp vi kan få!!!”

Första helgen i oktober – kan även kallas sista helgen i september – vallfärdade kablarna till London, trots att det var serieavslutning. Raoul reste med Peter Larsson, och stötte ihop med flera andra kablar – fast han missade en:

Raoul Måndag den 2 oktober 2006 17.49:

”Helgen spenderades i London, bland annat för att titta på härliga West Ham torska hemma mot storlaget Reading, men också för att dricka öl och språka med diverse okloka i huvet och trevliga engländare, värmlänningar och nyköpingsbor och annat fä. Lördagsförmiddagen hade spatserande i Soho och krokarna runt om på schemat, men vad får man en skåda i sitt norra öga på bullertranan-bulltanten-banantunneln-bulletunnan-tullarbarnen-banuletunan-tunnelbanan? I samma vagn ett stycke bort sitter en bekant person. Mats Gren kanske någon skulle tro, men i själva verket visade det sig vara Johan ”Pinnen” Platenik! Ibland är världen liten i en tunnelbanevagn. Sedan blev den lite mindre ändå när jag i dag stötte på ihop med Daniel Johansson med följe på flygplanet. Och vem fan är Daniel Johansson? Annars var det en ganska trevlig resa.”

Ordförande Måndag den 2 oktober 2006 17.52:

”Raoul: Missade du Julle? Han var ju också i den där lilla engelska hålan i helgen...”

Raoul Måndag den 2 oktober 2006 17.53:

”Julle? Trodde han var i Norrköping med Jalle.”

Röster om Kabel News nummer 13, mars 2006:

”Jag måste berömma Ordförande för ett gott jobb med Kabel News. Fan va roligt! Det händer alltid något i denna underbara förening. Hoppas på ett lika roligt 2006!”

Likt alla andra bruna hade Lasse gott hopp inför serien.

”Mina arbetskamrater trodde nog att jag var lite bakom flötet eftersom jag satt ensam i mitt rum och skrattade gott i min ensamhet när jag läste Kabel News 13.”

Gotland hade trevligt på jobbet – för en gångs skull?

”Jag och ACÄM var ute och gick på piren i Helsingberg och såg några svartmuskiga lirare som metade. Jag frågade ACÄM halvt på skämt om hon trodde de kunde förstå svenska. Jag frågade den ene om han fått något, och han svarade på bästa 7-häradsmål att ”jodå, jag fick just en plattfisk.” Lirar´n var uppvuxen på Hulta. Ridå, att man aldrig lär sig. Så Ådi, det hjälper inte att bli äldre, man blir inte klokare. Och vem har sagt att du ska sluta din karriär någon gång? Jag är mest ängslig över att Johan C hairman ska bli veteran och införa konstiga spelsystem även hos oss. På tal om herr Ordförande, lysande Kable News. Jag har inte hunnit läsa förrän nu – har ju knappt varit på jobbet! //Petrus

Även Alf fick chansen att le på jobbet. Dessutom bjöd han på några visdomsord...

Minnesvärda citat våren 2006:

”Det är hyfsad klass på sexan – trots allt.”

Mattias ”Bocken” Borgström kommer till insikt i början av andra halvlek mot Viskafors. Har man spelat i Vänga har man sannolikt inte upplevt någon division VI-match med ens tendenser till tempo.

”Två år till, sedan kommer jag till Kabel Åttio.”

Borås HC:s Fredrik ”Frippe” Enhörning ger ett löfte i krogkän.

”...då kommer jag också.”

Frippes lillebror Michael Enhörning har samma tidsplan.

”Jag sköt med vänstern, och bollen kom precis dit jag ville.”

Erik ”Julle” Jullander var oerhört stolt – och förvånad – över sitt segermål i 3–2-segern mot Fristad C. Dagarna efter fullträffen ritade han upp hur den tillkom för alla som kom i hans väg.

"Det såg ju ut som om han aldrig gjort något annat."

Johnny Albertsson om Julles kanonmål mot Vänga.

"...och det var snyggt också. Alla våra tre mål var riktigt snygga."

Zamora hoppar in i hyllningskören över Julles drömmål – och övriga squadra B-fullträffar mot Fristad.

"Det som händer i Big Brotherhuset, stannar i Big Brotherhuset."

En av Jacks kompisar travestierar ett gammalt känt uttryck på ett något misslyckat sätt.

"Han är säkert hustrumisshandlare också."

Magnus Andersson kommenterar en motståndare som på ett argsint och omoget sätt protesterade mot ett inkast under veteranernas bortamatch i Hökerum (mot Södra Ving).

"Om du skickade till fel person så förstår jag det."

Bäck inser att han borde vara långt ner på reservlistan till A-laget inför bortamötet med Olsfors. Likväl fick han hoppa in som vänsterback.

"Fotbollen har ju utvecklats."

Magnus Andersson försöker förklara varför KJ – som aldrig tidigare givit bort en bra målchans – spelade i sidled i stället för att avsluta själv vid ett friläge mot Södra Ving.

"Vi har precis lämnat Rosies för lite is på Burger king."

Malm meddelar lägerläget klockan 04.33 natten mellan lördag den 22 och söndag den 23 april.

"Nej, vad faan. Jag tar med mig en fitta hem så får hon bädda först."

Anonym singelkille förklarar varför han själv inte gjorde ordning sin säng under lägret i Köpenhamn.

"Han har nog en massa skit i ögonen, han tog väl moppen hit."

Magnus Anderssons teori om varför domaren Kalle Grönbäck bjöd på ett antal konstiga domslut i vets match mot Södra Ving.

"Nej, nu kan jag inte vara med. Jag har ätit pizza."

Veteranen Leif Proof glömde helt bort en av gamlingarnas matcher. När han via telefon blir varse sin miss tackar han nej med ovanstående motivering. Han var ju mätt – på fotboll.

"Jag hade tänkt att vara med från början av säsongen, men har skjutit upp starten allt eftersom."

Tommy Sandberg om varför han inte gjorde väsen av sig förrän i slutet av mars.

"Jag skall åka hem och få en skjorta strykt."

Niklas Johansson kunde inte stanna och se träningsmatchen mot Kronäng på Bodavallens gytta till slut.

”Ni vet väl att det är skärtorsdag? Det trodde jag aldrig, att ni skulle vara här och träna i dag.”

Den vaktmästare som tänkt sig att släcka belysningen på Ålgårdsplanen så där vid 20.00 på skärtorsdagen, blev minst sagt förvånad över att åtta tappra kablar var där och tränade.

”Hur faan tänker dom? När Kinky skarvade stod de ju bara där vid mittlinjen och tittade.”

Jack fick ett utbrott mot Olsfors dåliga försvarsarbete. Trots att det var vi som drog fördel av det...

”Vi ses!”

Alija Slijepcevic skrämmer alla bruna efter seriematchen mot Norrmalm.

”Jag vet inget bättre ställe att fira på.”

Zamora tog med sig mor och far och tillbringade kvällen på sin 30-årsdag på Ryda – där han fick tre poäng i present via 4–2 mot Kinnahult.

”Blir svårt. Befinner mig just nu på ett berg i Namibia.”

Stellans ursäkt till att inte spela B-lagsmatch mot Borås GIF tillhör de mer ovanliga.

”Spansk översättning också är på G.”

Den 23 mars lovar Gotland att den bruna sidan skall bli ännu mer internationell. Antagligen har han sedan dess suttit med sin spanska ordbok och kämpat – någon översättning har nämligen inte synts till.

”Domare, kan du inte säga till honom så att han i alla fall passar bollen en gång.”

En av Yugos spelare visar sådan frustration med en lagkamrat (vänsterbacken) att han går till domaren med en ovanlig önskan.

”Med facit på hand skulle jag ha slagit den i det andra hörnet.”

Ådahl var efterklok efter sin första – och enda – straffmiss i Kabel Åttio.

”Skall Holme vara med? Han tar ju slut bara han går i trappor nuförtiden.”

Tommy Sandberg är minst sagt förvånad över laguttagningen till Ubbhult borta.

”Kabel Åttio gör 3–1. Målskytt nummer 18 Andreas Holme... -sson.”

Ubbhults speaker måste ha sällsynta problem med synen. I varje fall hade han ovanliga problem med att uttala nummer 18 Marcus Edwijn.

”Kör vi förlängning om vi vinner med 2–0?”

Wästerhovs kaxige ordförande Göran Lohne hade en intressant fråga några dagar innan höstderbyt.

”Behöver ni något uttalande kan jag tänka mig att ställa upp på en intervju.”

BT:s sportchef Jan Hansson blev stolt vinnare av 2006 års Kabeltips. Han var inte främmande för att berätta om hur han bar sig åt...

”Vi kommer att fortsätta träna och om jag säger så här: En gång kabel, ALLTID kabel.”

Johannes Wihl gav ett kollektivt löfte från juniorerna efter Mariedal cup i fjol om att köra vidare i brunt. Och visst dök Johannes själv upp – fast bara på en träning...

”Nu läste han till och med fel på sitt eget personnummer.”

Niklas Johansson var inte imponerad av Bullen som medhjälpare vid ifyllningen av laguppställningen inför bortamötet med Kinnahult.

”Det är problem med er match mot Viskafors. Ni kan inte spela den på Ryda.”

Marie Öjerhed på kommunens uthyrningsavdelning låter bekymrad när hon ringer upp Johan...

”Skulle ni kunna tänka er att spela på Borås Arena i stället? Ni får förstås samma pris som om matchen skulle ha gått på Ryda.”

...fast hon har med ett erbjudande vi inte kan säga nej till.

”Det är Sebastian som gäller nu...”

Mikael ”Foppa” Asplund hade antagligen dålig framgång på krogen som hockeyproffs i våras och bytte därför från NHL till Idol.

”Är i Knalleland. Fastnade i en omväg.”

Kinky skickar ett sms till Johan, och förklarar varför han kommer 5-10 minuter sent till samlingen inför höstmötet med Pars IF.

”Är ni nervösa nu? Jag menar, ni vann ju inte serien i år heller.”

Mariedals kanslist Göran Nyberg undrar om kablarna börjar ge upp sin vision...

”Fast ibland kan ju en motgång vara vad som behövs. Elfsborg förlorade ju med 8–1 – det har ju gått ganska bra sedan dess.”

...men inser sedan själv att FC Kabel Åttio i Champions League 2028 fortfarande är fullt realistiskt.

”Det är kanske inte så konstigt att jag har fått många skador – jag har ju inte tränat sedan jag kom till Kabel.”

Jack i ett ögonblick av självinsikt.